

DE DAUW VAN DE HEMEL

Preek uitgesproken door B.A. Ramsbottom in de avonddienst op de Dag des Heeren, 15 maart 2015.

Tekst: *Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie; en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon (Hoséa 14:6).*

Dit is een zeer genadige belofte van ware, geestelijke vrucht in Gods Kerk en in onze harten. En geliefde vrienden, we hebben het nodig, en verlangen ernaar. O, wat een heerlijke gunst als dit woord onder ons vervuld zou worden, nu, met name vanavond! *Ik zal Israël zijn als de dauw:* de zegeningen van de Heere, de rijkdom van Zijn genade, worden vergeleken met dauw. Ik denk niet dat we in ons land het gewicht ervan verstaan. Het gaat erom dat de dauw uitzonderlijk kostbaar is. Het kan zijn dat in sommige delen in het Oosten er in weken helemaal geen regen valt, maar dat er 's nachts wel vaak een zware dauw is. Het betekent leven in plaats van dood. Het betekent voorspoed. Het betekent dat er dingen gaan groeien in plaats van dat er dorheid is. De dauw.

Zij die Gods Woord goed kennen en trachten te herinneren waar we voor het eerst in de heilige Schrift over de dauw lezen, weten dat het was toen Jakob werd gezegend door zijn oude vader Izak (Gen. 27:28). Izak dacht dat hij Ezaü zegende, maar het was een geveinsde Jakob. De oude Izak kon geen zegeningen bedenken die goed genoeg waren voor zijn lievelingszoon. Hij begon in de eerste plaats met de zegeningen van de dauw. U zult vaak bemerkten dat, wanneer een woord voor het eerst in de Schrift genoemd wordt, het de betekenis verklaart van alles wat daarop volgt. Welnu, bij de eerste maal dat de dauw genoemd wordt, was het een heerlijke, dierbare zegen, alleen wanneer het door de Heere wordt gegeven.

Ik zal Israël zijn als de dauw. De zoete, bedauwende werkingen van de Heilige Geest. Soms leest u Gods Woord en het lijkt alsof het hard en droog is. U luistert soms naar de prediking en het lijkt hard en droog. Maar o, wat een verschil als het vergezeld gaat met de zoete, bedauwende werking van de Heilige Geest in uw hart! Onze gezangdichter zegt: 'Zijn genade zal nederdalen als de dauw'. O, zo zacht en zo stil, maar met zulk een uitwerking! De verkwikking, de verlevendiging, de vertedering van uw hart, het uitspruiten waar voordien alles dor was. Het is een wonderbaarlijke belofte. *Ik zal Israël zijn als de dauw.*

In die liefelijke, kleine Psalm 133 lezen we van de dauw die nederdaalt op de bergen van Sion. De Heere voegt er dit aan toe: *Want de HEERE gebiedt aldáár den zegen, en het leven tot in der eeuwigheid.* Dat is Gods Kerk in haar plechtige samenkomsten. Het wordt gewrocht wanneer de dauw nederdaalt uit de hemel, want het is niet iets dat door ons wordt opgewekt of gekweekt. Het is een zegen die nederdaalt uit de hemel.

Ik zal Israël zijn als de dauw. Het is doordringend. Het dringt door in het hart van de hoorder. Het dringt door in het meest verstokte hart. Volgens mij heb ik u verteld van een van mijn oude vrienden in Haslingden die echt goede, sterke, stevige laarzen wilde kopen. Hij ging

naar een bepaalde schoenenzaak in de stad die juist op dat moment een paar laarzen in het water had staan om te bewijzen dat het water er niet doorheen kon dringen. Zij vertelden hem alleen maar dit. Zij zeiden: 'Deze laarzen zullen alles tegenhouden, behalve dauw. Zij zeiden: 'Geen enkele laars zal dauw buitenhouden, dit zal doordringen waar niets anders kan of zal doorheen gaan.' Welnu, zo is het met de genade. En zo is het met het werk van de Heilige Geest, het is doordringend.

Ik zal Israël zijn als de dauw. U kunt het niet horen vallen en u kunt het niet zien vallen. Het is de uitwerking. U herinnert zich wel hoe Mozes zijn afscheidsrede begon tot het oude volk Israël. Hij sprak: *Mijn leer druppe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw.* Er is een verschil. U kunt regen zien vallen en u kunt regen horen vallen, maar niet dauw. Er is echter diezelfde verzachtende, verkwikkende en verlevendige uitwerking. Zo is het ook met de zegeningen van genade en de prediking van het Woord. Soms zal het een duidelijk woord, een heldere zegen of een heldere verlossing zijn; u kunt het zien en u kunt het horen. Maar soms is het bijna onwaarneembaar. Hoevelen hebben wij niet onder ons gehad die in hun klein getuigenis voor ons aangaande de handelingen des Heeren met hen, niet zoveel spraken over de **exacte** plaats en **die** plek en over **dat** woord, maar konden getuigen dat er iets gebeurd was in hun leven, er was een verandering gekomen; er kwam een verschil. Het was niet zoals tevoren. Welnu, wanneer Zijn genade nederdaalt als de dauw zal er een genadige uitwerking zijn. En, geliefde vrienden, u zult het weten.

Ik zal Israël zijn als de dauw. Het komt zo: vertederend, verzachtend, verkwikkend, zegenend. Als u iets voelt van uw zonde, schuld en onwaardigheid, ongeschiktheid; onvoorbereid en niet gereed te zijn, dan heeft het die genadige uitwerking wanneer het Evangelie van Christus en Dien gekruisigd nederdaalt gelijk de dauw. Het 'ademt vertroosting waar de droefheid overstelpend is.' Het brengt vrede in uw geweten, vrede gewrocht door het bloed van het kruis. Dit is wat wij verlangen – niet alleen prediking en eenvoudig horen, maar die genadige uitwerking; de dauw van de hemel die zich met het Woord paart. Van sommige predikanten zei men vroeger dat zij allemaal de waarheid preekten, maar bij sommigen was er echter de reuk¹. Zij drukten zich zo uit: er was de zalving, of soms zeiden zij, het was de dauw. Het is niet iets wat we kunnen geven en maken, maar het is iets, als de Heere een man uitzendt om te prediken, wat Hij beveelt, namelijk het leven in der eeuwigheid; de dauw die nederdaalt van de berg Hermon op de bergen van Sion, in de zielen van het volk.

Ik zal Israël zijn als de dauw. Vervolgens, geliefde vrienden, zijn er de moeiten en zorgen in de voorzienigheid. Mijn gedachte gaat uit naar de vele droefheid op dit moment onder ons met betrekking tot uzelf, aangaande de onbekende weg en degenen die u lief zijn. Uw beste vriend kan met u spreken en het helpt niet. Als de koningin van Buckingham Palace komt en met u spreekt, zal dat u niet helpen, alleen wanneer de Heere komt en er voor zorgt dat deze Hemelse dauw in uw ziel vloeit. Wanneer Hij een dierbare belofte geeft zal er vervulling zijn, zal dat uitwerking hebben. Nog steeds zal er smart zijn, maar o, de uitwerking van de dauw! Die belofte die we vanavond lezen: *Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.*

Ik zal Israël zijn als de dauw. Maar soms is het zo met een gelovige. U kunt in het geheel niet zeggen of het geestelijke verdrukkingen zijn of moeiten in de voorzienigheid, noch wordt u

¹ Zie 2 Koningen 2:15.

ertoe geroepen om dit te onderscheiden of vast te stellen. U weet echter dat er een zekere mate van geestelijke duisternis is, dat u terneergeslagen en belast bent. O, laat deze hemelse dauw, de geheiligde invloed van de Geest, zegen in uw ziel brengen; dat zal het verschil uitmaken. Dat zal uw geest bevrijden en uw gebondenheid veranderen in vrijheid, uw duisternis in licht en uw droefheid in vreugde. Dan zal dit woord door u beoefend worden: *En gij dan hebt nu wel droefheid, maar Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.*

Ik zal Israël zijn als de dauw. U bemerkt dat ik gesproken heb over de geheiligde invloed van de dauw, de genade en de zegen. Vergeet echter niet dat het de Heere Zelf is Die spreekt als Hij zegt: *Ik zal Israël zijn als de dauw.* In de volste, Evangelische betekenis wil het zeggen: 'Niemand anders dan Jezus'. Het is Jezus Zelf. Heeft Hij dit niet heerlijk vervuld op de weg naar Emmaüs? Daar waren er twee en hoe was hun ziel gesteld? De Heere, de opgestane Zaligmaker, kwam (als het ware) precies op hen neer en recht in hun hart gelijk de hemelse dauw: *Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg?* Het was een geheel andere gang terug van Emmaüs naar Jeruzalem dan van Jeruzalem naar Emmaüs!

Ik zal Israël zijn als de dauw. Wanneer u bekend bent met deze profetie van Hoséa of deze grondig bestudeert, zult u weten dat de Heere reeds een of twee dingen gezegd heeft wat Hij voor Israël zal betekenen. In een bepaalde plaats zegt Hij, *Ik zal (...) zijn als een leeuw.* Dat is Zijn toorn, *Ik zal (...) zijn als een leeuw.* Vervolgens zegt Hij, *Ik zal (...) zijn als een mot* - niet zo luidruchtig, niet zo wreed, meer geruisloos, maar de mot vreet hun kracht weg, verslindt hun sterkte. U kent soms die leeuw in uw leven, maar ik denk dat sommige van u dit weten - hoe zullen we het noemen - een verterende invloed, de mot. Als het in een klerenkast komt, kan het verwoesting aanrichten. Misschien weet u niet dat het daar is en misschien is het verborgen. *Ik zal (...) zijn als een leeuw; Ik zal (...) zijn als een mot.*

Maar dit werd Israël vergeven, hun afkeringen werden genezen, Zijn toorn werd afgewend. Zijn liefde vloeit overvloedig tot hen als Hij zegt: *Ik zal Israël zijn als de dauw.* Moge de Heere het onder ons vervullen. Moge Hij het zelfs deze avond vervullen, of misschien als u naar huis gaat en stil neerzit met Gods Woord, alleen met de Heere.

Ik zal Israël zijn als de dauw. Vervolgens, geliefde vrienden, zal er uitwerking zijn. Dat zal er altijd zijn. Waar de dauw ook was, daar was een uitwerking. Wij hebben hier de genadige uitwerking: *Hij zal bloeien² als de lelie.* Dus nu is er voorspoed, nu is er vruchtbaarheid waar alles tevoren dor was. Er groeit iets, iets ontspruit hemelwaarts, naar Christus, vanuit uw hart, en onder de heiligende, zoete, bedauwende invloed van de Heere Zelf zult u bloeien als de lelie.

Ik vat dit zo op dat het een of twee dingen betekent. De lelie - iets schoons, prachtig om te zien, iets zuiver en wit, iets geurig, iets bekoorlijks. Hier is leven. Het verschilt met die vorige toestand, die duistere toestand, die dode toestand. Wat kan er schoner zijn dan de bloei van de lelie? Dat is een zondaar die iets geleerd heeft van de zegen van de dauw van de hemel. *Hij zal bloeien als de lelie.* Let wel, ik denk dat dit punt van opwas in de genade sommigen van ons beproeft. De Heere zegt: *Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.* Mensen kunnen soms een lelie hebben die naar het schijnt hele-

² De Engelse vertaling heeft: groeien.

maal niet groeit; het is een teleurstelling; het is waardeloos; er is geen schoonheid aan. U en ik voelen dat soms. O, om gezegend te worden met deze opwas in de genade! Het betekent niet dat we beter bloeien, maar meer groeien in afhankelijkheid van de Heere en Zaligmaker Jezus Christus en in onze kennis van Hem.

Dit groeien van de lelie en haar schoonheid, deze zuiverheid door de hemelse dauw heeft volgens mij geen betrekking op een groeien van die glorierijke gerechtigheid van Christus waarin de zondaar volmaakt staat in Zijn rechtvaardiging. Waarom ik dit zeg? Omdat dit geen enkele verandering kent. Geliefd kind van God, of u nu in de duisternis wandelt of in het licht, uw staat in Christus in Zijn heerlijke gerechtigheid kan nooit veranderen. Maar ik vat het op dat het meer betreft de wijze van bekwaammaking om in grotere tederheid in Gods vreze te wandelen, om Zijn lof te vertellen en te wandelen in de liefde gelijk Christus u liefgehad heeft. Zodat dit meer ziet op het bloeien van de lelie na de dauw maar ook zijn zoete geur. O, de zoete geur van een godzalige gelovige als hij onder de zoete, bedauwende invloed van de Heere Zelf is! Welnu, wij hebben ze gekend. Zij wisten wat het was wanneer de waarheid gelijk de hemelse dauw tot hen kwam. Zij kenden haar vertederende, heiligen-de invloed in hun hart en leven. Zij wisten wat het was om te trachten Gods Woord te gehoorzamen. *Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode, tot een welriekenden reuk.*

Dit is nu de uitwerking, en dit is wat we begeren in onze kerken en hier in de Bethelkerk, in onze eigen woningen, in onze Zondagsschool en in onze harten. *Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie. En de lieflijkheid des HEEREN onzes Gods zij over ons.*

Hij zal bloeien als de lelie; en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Welaan, dit is een zeer schoon beeld, een schone overeenkomst, de lelie. U kunt, inderdaad, niets anders bedenken wat schoner en lieflijker is. De Heere Jezus zegt: *Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.* Het spreekt van de schoonheid, de liefelijkheid, de geur en de zuiverheid. Maar er is slechts één ding waar het niet van spreekt. Het spreekt niet in het bijzonder over sterkte en kracht. Het is een zwakke, kleine plant die soms ook verdort. 's Heeren woord zal echter niet tekort schieten. Dit komt tot uiting in een andere vergelijking. Daarin is Gods Kerk en de gelovige in het bijzonder, als de cederboom. O, maar de sterkte van de Libanon! *Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon.* In het Woord van God lezen wij veel over de machtige cederbomen van de Libanon. Zij waren beroemd om hun sterkte, vaak zijn ze een symbool van kracht. Hoe diep gingen de wortels niet van die machtige ceders! Hoe ver strekken zij zich niet uit! Nu, dat is de gelovige. Hij is onder de invloed van genade als de Heere verschijnt en hem zegent als de dauw. Dit is ons verlangen: om bevestigd te worden, om standvastig en krachtig gemaakt te worden - krachtig in geloof en krachtig in genade, om *met kracht versterkt te worden ... in den inwendigen mens.* Om dagelijks kracht van de Heere te ontvangen, krachtig te zijn in het gebed, krachtig te zijn in afhankelijkheid; zwak in onszelf, maar krachtig in onze God en Zaligmaker.

O, maar deze wortels! *Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon.* De dauw daalt neer en de lelie bloeit. Maar o, hoe gaan de wortels nederwaarts in de aarde! Weet u, geliefde vrienden, de wortel van een plant, de wortel van een boom is van levensbelang. U kunt de wortels niet zien. Ze bevinden zich onder de grond. Zij zijn buiten het gezicht. U kunt die wortels

niet horen groeien. Zij maken niet veel lawaai. Maar deze wortels zijn absoluut van levensbelang voor de kracht, stand en het leven van die plant of boom. De Heere Jezus legt sterk de nadruk op dat punt in de ernstige gelijkenis van de zaaier! Het scheen goed te groeien, het scheen een goede plant te zijn. De Heere Jezus zei: *Omdat het geen wortel had, zo is het verdord*, en het stierf. Zo zal het zijn met uw en mijn godsdienst als we daarin geen goede wortels hebben.

Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Die wortels - mensen kunnen ze niet zien, men kan ze niet horen groeien; maar ze zijn van levensbelang. Mensen kunnen ook niet zien of onze godsdienst enige wortels heeft. Het grootste deel van de ware godsdienst gaat om in het verborgene, tussen onze ziel en Christus, of het nu in een kerkbank is, of als u thuis bent, of als u bezig bent met uw dagelijkse zaken. Maar het is die verborgen godsdienst; het is die wezenlijke godsdienst; het is het leven des geloofs en gebeds, het is dat zoeken van Gods wil; het is in afhankelijkheid van Hem. Onze ware godsdienst is in het verborgene tussen ons en de Heere. Dit zijn de wortels van de ware godzaligheid.

Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Wat doen deze wortels? Zij doen waarlijk twee dingen. Zij houden de plant en boom veilig in de bodem vast, maar dan ook strekken zij zich neerwaarts uit in de aarde waarvan zij alle voeding ontvangen, het voedsel en vocht dat zij nodig hebben. Deze wortels zijn van levensbelang. Zo, wat betekent het praktikaal, persoonlijk, bevindelijk?

Gelukkige zielen! die Christus aankleven
Door een zuiver en levend geloof.

De bloesem verwelkt of verdort misschien aan de lelie, maar het leven is in de wortel; dat leven kan nooit vernietigd worden. O, wat is dit een gezegend, prachtig woord: *Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.* Het is het waard om herhaald te worden en ik zal het nog eens zeggen: *Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.* Het is daar, in de wortels. Satan kan het nooit aanraken. Het is een verborgen, geheim leven. O, dat leven in vereniging met de Zoon van God.

Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. O, geliefde vrienden, wees erover bekommerd, rust niet voordat u weet dat u een godsdienst hebt met goede wortels, of zij neerwaarts de aarde ingaan en dat zij u zullen vasthouden, u gerust beschermen en veilig doen staan. U wordt dan niet door alle wind der leer meegeblazen³. De storm zal komen, de hevige storm, de regen, soms een watervloed waardoor u een paar takjes kunt verliezen, maar die wortel kan nooit vernietigd worden en die plant staat daar vast in vereniging met Christus.

Maar vervolgens strekken die wortels zich ook uit, levend van de aarde. Een flink aantal van u zijn in de loop der jaren naar 'Hampton Court Palace' geweest en hebben daar die prachtige 'Hampton Court' wijnstok gezien. Er is niet zoveel aan om te zien, maar het is een schitterende, vruchtdragende wijnstok, hoewel toch al heel oud. Men vermoedt dat het geheim ervan is dat het heel krachtige en lange wortels heeft die zich uitstrekken tot aan de nabijgelegen rivier de Theems, en dat is het geheim. Dus, ondanks droogte is er die constante aanvoer van vocht en voeding. Daarom

³ Éfeze 4:14

Gelukkige zielen! die Christus aankleven
Door een zuiver en levend geloof.

Dit is de kern: Of u als een zondaar door genade, in al uw zwakheid, hulpeloosheid, onvruchtbaarheid en nooddrift, liefelijk en eeuwig verenigd bent met die wonderbaarlijke volheid die in Christus is. *Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou* - alles wat u nodig heeft voor tijd en eeuwigheid, die volheid der genade, liefde en barmhartigheid, die volheid kan nooit verminderd worden, kan nooit worden uitgeput. Om een zondaar te zijn die uit de Zaligmaker leeft – de hemelse dauw en de schone bloesem! O, wat een zegen zijn deze zondaren in Gods Kerk, die bekoorlijk gemaakt worden door genade! Dit is het wezenlijk geheim dat deze goede wortels zich direct naar beneden uitstrekken en zich vastklemmen aan de Zaligmaker. Dat grondt u vast in Hem.

Nu dan, welk een woord is dit! Het wordt beloofd aan een volk dat afkerig was, maar de Heere heeft hen hersteld en gezegend met Zijn vergeving. Hij heeft hun afkeringen genezen; Hij heeft hen vrijwillig lief, Zijn toorn is afgekeerd. Het is alles door Golgotha, door het kruis van Christus. Het is alles in de Zaligmaker. En dan deze wonderbaarlijke zegen. Dat wij het mogen kennen in onze kerken, hier in de Bethelkerk, en in onze zielen. Mocht u het in het bijzonder kennen, die met droefheid bezet bent, of het nu is onder genade of in de voorzienigheid, diegenen die in duisternis wandelen, diegenen die klagen over hun onvruchtbaarheid, diegenen die verlangen in vrijheid te zijn en diegenen die bidden om de zegen. Het is een van Christus' *Ik zal* beloften! *Ik zal hunlied afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; (...). Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie; en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon.*

O, geliefde vrienden, moge het zo zijn.

Predicatie van **ds. B.A. Ramsbottom** - Bethel Chapel Luton - Gospel Standard Strict Baptists.
Oorspronkelijk in het Engels verschenen als nummer 358.
Met toestemming uitgegeven in het Nederlands.