

DE KOMST VAN ONZE KONING EN HEILAND

Preek uitgesproken door B.A. Ramsbottom 's morgens op de Dag des Heeren 7 december 2008.

Tekst: *Zie, uw Koning zal u komen* (Zacharia 9:9).

Het duurde lang voordat dit woord werd vervuld – bijna vierhonderd jaar – maar ten slotte **werd** het vervuld. Al de woorden Gods zullen worden vervuld, en al Gods beloften zullen worden vervuld, zelfs voor degenen van u die al lang schijnen te hebben gewacht. Ik ben er zeker van dat de oudtestamentische kerk zich afvroeg wanneer deze profetie zou worden vervuld. Zij waren gewoon te roepen: *Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt*. En ten slotte **kwam** de Heere neder in Zijn getrouwheid, in de vervulling van Zijn Woord en dit Woord **werd** vervuld: *Zie, uw Koning zal u komen*.

Er zijn veel gedeelten in het Oude Testament die op de Heere Jezus wijzen. Er zijn er veel die schone voorbeelden zijn van de Heere Jezus, maar dit is een van de weinigen die aangehaald worden in het Nieuwe Testament en ons wordt gezegd dat dit duidelijk werd vervuld in de Heere Jezus. Zo lasen wij vanmorgen samen in het 21^e hoofdstuk van het Evangelie naar Matthéüs over de Heere en Zaligmaker Jezus Christus, Die Jeruzalem binnenreed op een ezel, Die Jeruzalem binnenreed om te sterven voor zondaren. Daar wordt ons duidelijk verteld dat dit werd gedaan, opdat dit woord van de profeet mocht worden vervuld: *Zegt de dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u*.

Vele, vele malen heb ik er u op gewezen dat, als we dit woord **zie** in de Schrift vinden, er gewoonlijk iets van wezenlijk belang volgt. Het is een oproep om te luisteren; het is een oproep om op te letten. *Zie het Lam Gods. Zie, Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefden Steen, een kostelijken Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders ook tezamen wonen*. En zo zouden we door kunnen gaan. *Zie*. Maar in haar diepste en volste betekenis is het een oproep tot geloof, tot het zien op de Zaligmaker, om op Hem te vertrouwen en om van Hem afhankelijk te zijn, ja, om al uw hoop en zaligheid in Hem te zien. "Niemand dan Jezus."

Zie, uw Koning! U herinnert zich dat dit Pilatus' eigen woord was dat hij sprak, toen hij Jezus uitbracht, dragende de doornenkroon en de purperen mantel. Hij zei tot het Joodse volk: *Zie, uw Koning!* Of hij het zei uit verachting of uit medelijden, wij weten dat hij het zei door Goddelijke beschikking. *Zie, uw Koning!* En u herinnert zich het ernstige antwoord van het Joodse volk: *Wij hebben geen koning dan den keizer. Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen*. En die ernstige aanklacht, die zij tegen zichzelf uitspraken, is gedurende meer dan tweeduizend jaar vervuld. Het werd spoedig gevolgd door de verwoesting van Jeruzalem met een ontstellende wreedheid en de Joden zijn verstrooid tot op de huidige dag. Het is een ernstige zaak, geliefde vrienden, om dit woord in het Evangelie te horen: *Zie, uw Koning*, en in de geest te zeggen: *Wij willen niet dat deze over ons koning zij*.

Zie, uw Koning! Bij de geboorte van de Zaligmaker kwamen de wijzen en zeiden: *Waar is de geboren Koning der Joden?* Toen Hij gekruisigd werd, schreef Pilatus boven het kruis in het Grieks, Latijn en Hebreeuws: *JEZUS DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN*. Het volk zei: *Schrijf niet: De Koning der Joden; maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden*. Pilatus antwoordde: *Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven*. *Zie, uw Koning!*

Wij hebben dus deze wonderlijke openbaring dat de zachtmoedige en nederige Jezus, Die Jeruzalem binnenreed op een ezel om te sterven, Sions God en Koning is. *Zegt de dochter Sions: Zie, uw Koning komt*. Hij is een Koning der genade en der heerlijkheid, Die in de hemel regeert op Zijn troon, Die regeert in de harten van al Zijn volk. Eens was Hij gekroond met doornen, nu is Hij voor altijd gekroond met eeuwige heerlijkheid, *Zie, uw Koning*. Het zou een wonderbaarlijke zaak zijn indien er een van ons deze morgen gezegend werd met het geloof om de Heere en Zaligmaker Jezus Christus te mogen zien, niet alleen als Koning van genade en heerlijkheid, maar ook om Hem te mogen kronen als onze Koning in ons leven.

Zie, uw Koning zal u komen. Wel, Hij kwam in deze wereld van zonde en smart. Hij werd geboren te Bethlehem. En hoewel Hij de Koning der koningen en de Heere der heren was, kwam Hij in zachtmoedigheid en nederigheid; de zachtmoedige en nederige Jezus. Welk een onvergelijkelijke nederbuiging! *Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus (...), daar Hij rijk was*. Het is een diepe verborgenheid, de rijkdom van de eeuwige Zoon van God voordat Hij kwam. Maar één deel van Zijn rijkdom was: Hij regeerde in de hemel als Koning der koningen en Heere der heren. *Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden*. *Zie, uw Koning zal u komen*. O, de nederbuiging, het versluieren van Zijn heerlijkheid, het aannemen door Hem van de gestalte van een dienstknecht: *In gedaante gevonden als een mens, (...) gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises*.

Zie, uw Koning zal u komen. Sommigen van de puriteinen, en ik denk aan de godzalige Richard Sibbes, hebben betuigd dat dit de grootste daad van liefde en vernedering was, namelijk de komst van de Verlosser en Zijn geboorte, en zij voelden dat wij het wonder daarvan nimmer waarlijk ten volle kunnen begrijpen. Indien wij **waarlijk** geloofden dat de Heere Jezus, de Schepper van alle dingen, de machtige God, de Koning der koningen en de Heere der heren, indien wij **waarlijk** geloofden dat Hij Zichzelf vernederde en in zulk een armoede kwam: *Een Man van smarten, en verzocht in krankheid*, het zou op ieder bijzonder deel van ons leven invloed hebben. Het zou ons vernederen. Het zou onze harten vervullen met verbazing. Het zou onze harten vervullen met liefde.

Zie, uw Koning zal u komen. Dus Hij kwam op deze aarde en Hij leefde op deze aarde, en Hij kwam opdat Hij zou kunnen lijden, bloeden en sterven. Wij lazen vanmorgen dit schone verslag, dat de Heere en Zaligmaker Jezus Christus Jeruzalem binnenreed, nederig, rijdend op een ezel. De nederbuiging van de Heere Jezus, dat Hij Jeruzalem binnenreed om te sterven.

Rijd voort! Rijd voort in majesteit!
In nederige praal rijd voort om te sterven.

Maar dit vers bevat iets wat niet aangehaald wordt in het Nieuwe Testament in Matthéüs 21 (toen Sions God en Koning kwam, toen Hij kwam naar deze aarde en Hij Jeruzalem binnen-

reed) namelijk deze woorden: *En Hij is een Heiland*¹. Hij kwam van de hemel met een verbondsverbintenis om te verlossen. Hij kwam als Een Die almachtig was te verlossen. Hij werd een waar Mens, opdat Hij de bekwaamheid zou hebben om te kunnen lijden. Hij reed Jeruzalem binnen, *en Hij is een Heiland*. Dit heeft Hij gegraveerd op Zijn hart. Hij heeft het als Zijn Goddelijk oogmerk. *En Hij is een Heiland*. En Hij kwam, opdat arme, ellendige, onwaardige zondaren, verlost door genade, deze verlossing eeuwig zouden hebben.

Zie, uw Koning zal u komen. Hij reed Jeruzalem binnen om te lijden, te bloeden en te sterven. Het is een wonderlijk woord: *Zie, uw Koning zal u komen*. Maar de zachtmoedigheid en nederigheid van de Heere Jezus: *Zachtmoedig, en rijdend op een ezel! Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold. Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open*. De zachtmoedige en nederige Jezus.

Zie, uw Koning zal u komen. Ik zie waarlijk twee kanten aan dit komen van de Heere Jezus. U weet wat onze dichter zegt: "Gij bezoekt de zondaren nog steeds." Wat een gunst! Hij komt nog steeds tot zondaren. Hij komt tot hen persoonlijk, komt om hen te verlossen, komt om hen te zegenen. Dus: *Zie, uw Koning zal u komen*. Dit deed Hij toen Hij geboren werd. Hij kwam om te sterven, en daarna stond Hij op en voer ten hemel. Maar dit woord gaat voortdurend in vervulling: *Zie, uw Koning zal u komen*, persoonlijk en verlossend. En ik heb gevoeld, nu wij als gemeente opnieuw de kersttijd naderen, dat wij geen grotere zegening kunnen zoeken dan deze, als dit woord vervuld zou worden in dit jaar voor u en mij persoonlijk: *Zie, uw Koning zal u komen*. Nu, mochten wij daarom bidden en het zoeken, en als we het verkrijgen, dan zal dat de beste Gift zijn Die wij kunnen verkrijgen.

Zie, uw Koning zal u komen. O maar, zegt u: Wie is deze **u**? Wel, hier is het Sion, de met bloed gekochte kerk van God. Maar wat is Sion? Een menigte zondaren hopende op de genade en het bloed van de Zaligmaker. *Zie, uw Koning zal u komen*. Hij heeft beloofd te komen tot de plechtige vergaderingen van Zijn volk. Als Zijn volk elkander ontmoet voor de eredienst en het gebed op de dag des Heeren en in de week, dan is er een zekere, duidelijke belofte dat de Heere Zelf zal komen, werkelijk, waarlijk, hoewel onzichtbaar. Het is een wondervolle belofte aangaande ons samenkomen in het huis Gods. *Zie, uw Koning zal u komen*. U weet hoe onze harten daarop antwoorden. Wel, ik geloof dat zij zeggen:

Wij wachten nederig op Uw komst,
Zoekende U te kennen gelijk Gij zijt;
Wij knielen als zondaren aan Uw voeten,
En heten U welkom in ons hart.

Zie, uw Koning zal u komen. Onze dichter, in zijn schone lied over de dag des Heeren, zegt daarvan:

De Koning Zelf komt nabij,
En onthaalt Zijn heiligen vandaag.

¹ De Engelse vertaling heeft: *having salvation* (hebbende zaligheid of heil)

Zie, uw Koning zal u komen, komen tot de samenkomsten van Zijn volk, om hen te begunstigen met Zijn tegenwoordigheid, om Zijn Woord te zegenen. O, mochten wij het kennen, het beoefenen, het gevoelen!

Zie, uw Koning zal u komen. Het Woord zegt vanmorgen: *Zegt de dochter Sions: Zie, uw Koning komt*. In Jesaja 62 is er een soortgelijk woord, maar daar staat: *Zegt der dochter Sions: Zie, uw heil komt*. Dus wanneer de Koning komt, brengt Hij heil.

Zie, uw Koning zal u komen. Maar het gaat om deze u. Zijn er hier enigen gelijk Simeon die de vertroosting Israëls verwachten? Misschien heeft u reeds lang gewacht. Verwachtende de vertroosting, de troost van te weten dat de Heere uw zonden heeft vergeven, u heeft verlost, u heeft gewassen in Zijn bloed; de vertroosting om te weten dat het recht met u staat voor de eeuwigheid; de vertroosting van de liefde van de Zaligmaker in uw hart te gevoelen. *Verwachtende de vertroosting Israëls. Zie, uw Koning zal u komen*. En dan zult u zeggen: *Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord; want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien*.

Zie, uw Koning zal u komen – voor dezen die Zijn aangezicht zoeken. Gelijk J.C. Philpot zei bij een zekere gelegenheid: “Er is een Schriftwoord dat de duivel nimmer kan uitwissen en het is: Zij die zoeken (...) zullen vinden”. Voor degenen onder u, die de Zaligmaker zoeken. Maar neem het niet als vanzelfsprekend aan dat u Hem zoekt. Voor degenen onder u, die de Zaligmaker zoeken omdat u Hem nodig heeft; u moet Hem hebben en u kunt niet zonder Hem. *Zie, uw Koning zal u komen* – voor degenen onder u, die uw zondigheid en uw schuld gevoelen en verlangen om vergeving te ontvangen, om ervan gereinigd te worden. *Zie, uw Koning zal u komen*, in al uw zonden en al uw onwaardigheid. *Zie, uw Koning zal u komen*, om u te wassen in Zijn dierbaar, zonde-verzoenende bloed en om u geschikt en gereed te maken voor de hemel. *Zie, uw Koning zal u komen* – voor degenen onder u, die uit het diepst van het hart moeten zeggen: O, *wanneer zult Gij tot mij komen?*

Zie, uw Koning zal u komen. U weet wat Hoséa zegt. Hij spreekt van hen die Hem zullen vinden wanneer zij Hem zoeken met hun ganse hart, als hij zegt: *Zijn uitgang is bereid als de dageraad*. Weet u wat dat betekent? Zo zeker als de dageraad. Vannacht zal het mogelijk een erg donkere en koude nacht zijn, maar er is hier niemand zo dwaas dat hij zou denken, dat, als het morgen acht of negen uur is, het dan nog pikdonker zal zijn. Hoe weet u dat? Omdat er een Goddelijk besluit is: dat morgen en avond, dag en nacht er zullen zijn zo lang als de aarde bestaat. *Zijn uitgang is bereid als de dageraad*.

Het is zo zeker als de dageraad. Zo zeker was zijn eerste komst. Zij moesten een lange tijd wachten – als u denkt aan die eerste belofte gedaan in de hof van Eden. Wij wensen niet te speculeren, maar ik zeg dit in het voorbijgaan. Veel van de oude, godzalige vromen geloofden dat, toen het eerste kind geboren was, Eva dacht dat hij de Messías, de Zaligmaker was, vanwege de wijze waarop zij sprak: *Ik heb een man van den Heere verkregen*. Veel van de oude, godzalige vromen geloofden dat Eva dacht dat zij de Zaligmaker in haar armen had omdat zij zo zeker was van de belofte van de Heere. En het vreselijke van de zaak was: zij had een moordenaar in haar armen.

Zij moesten een lange tijd wachten, maar Zijn komst is bereid als de morgen, zo zeker als de dageraad. Hij kwam zekerlijk. Zo is het ook met Zijn tweede komst. Het is waar; het is zeker; het is bepaald. *Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid.* Het is genade voor u en mij als wij ertoe gebracht zijn om de zekerheid van Zijn tweede komst te mogen zien. Dan zal de Engel zeggen: *Er zal geen tijd meer zijn.* Een nimmer eindigende eeuwigheid zal ingeluid worden, en de hemelen zullen worden opgerold als een doek, en de elementen brandende zullen versmelten. En geliefde vrienden, *dewijl dan deze dingen alle vergaan, alle en elkeen, hoedanigen behoort gij te zijn?* En u kent het antwoord daarop, de meeste van u, zo niet allen. *Hoedanigen behoort gij te zijn?* Maar dan is er een andere vraag: hoedanigen **bent** u?

Zie, uw Koning zal u komen. Hij kwam niet om de wereld te veroordelen, maar te verlossen, maar Hij zal komen ten gerichte – de zekerheid van Zijn komst: *Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben.* Is er iemand hier vanmorgen die in oprechtheid kan zeggen: *Ja, kom, Heere Jezus?* Dan bent u gereed; u bent wachtende. Er kwam iemand om de geliefde oude Francis Covell van Croydon, een van onze voornaamste predikanten, te bezoeken. (Was hij geen godzalige man? Was hij niet gezegend? Deed hij niet veel goeds?) Maar hij zei: “Ik denk iedere morgen als ik opsta: als de Heere zou komen en tot mij zou zeggen: “Nu, Covell, Ik ben gekomen”, dan zou ik zeggen: “Hier ben ik, ieder ogenblik, Heere.”

Zie, Hij komt. Maar hoewel Zijn eerste komst zeker was en Zijn tweede komst zeker is, zijn er echter nog veel dingen aangaande de tweede komst die wij niet verstaan. Er waren jaren geleden een oude predikant en een jongeman ergens in Cambridgeshire; zij besteedden veel tijd in het weekend aan het spreken over al de bijzonderheden van de tweede komst. Op maandagmorgen bracht de jongeman de predikant naar het station en toen de trein binnenkwam, legde de oude man zijn hand op de schouder van de jongeman en zei: “Wij hebben dit weekend veel gesproken over de tweede komst. Waar het om gaat is, om deel te hebben in de eerste komst van de Zaligmaker; dan zal alles goed zijn als Hij wederkomt.”

Zie, uw Koning zal u komen. Zijn eerste komst was zeker; Zijn tweede komst is zeker; en indien u het een derde komst wilt noemen (het is geen juiste uitdrukking!), die is ook zeker. Deze persoonlijke komst, om verlangende en zoekende zielen te zegenen, die een onuitwisbaar verlangen in hun harten gevoelen dat één ding nodig is, die Hem moeten hebben, die niet buiten Hem kunnen, die moeten zeggen: “Ik kan niet buiten U, Gij Zaligmaker van verlorenen.” Voor u is Zijn komst zeker. *Zie, uw Koning zal u komen.* In het tweede hoofdstuk van het Hooglied, verborgen in verheven taal, vindt u deze drie woorden: *Zie, Hij komt.* Het zijn ongeveer dezelfde woorden die we hier hebben, precies dezelfde die we hadden in Mattheüs 21. *Zie, Hij komt.* En kunt u zich herinneren wat er volgt? *Springende op de bergen, huppelende op de heuvelen.* En waarom? Wel, Hij is de hemelse Bruidegom en Hij ziet Zijn geliefde bruid aldaar verlangende naar Zijn verschijning. Zij wacht op Hem. Zij is daar in al haar smart en nooddrift en Hij komt, springende over de bergen, huppelende over de heuvelen, gelijk een ree of een welp der herten, dat Hij zou mogen komen **precies waar zij is.** Dat is wat sommigen van u verlangen. *Zie, uw Koning zal u komen.* U begeert dat Hij zal komen, zoals de barmhartige Samaritaan, precies waar u bent.

O, maar deze heuvels, deze bergen! Sommigen van u gevoelen dat – uw zonden, uw schuld, uw onwaardigheid, uw biddeloosheid, de hardheid van uw hart. Maar zij staan de komst van de Heere niet in de weg. Het is gemakkelijk voor Hem om over die alle te komen: springende over de bergen, huppelende over de heuvelen, om juist te komen waar u bent. Het beeld is dat van een ree of een welp der herten. Sommigen van deze bergherten kunnen de onmogelijkste plaatsen op de rotsen beklimmen. Zij kunnen staan op plaatsen waar bijna geen plaats lijkt te zijn om te staan en zij kunnen over een nauwe bergengte springen. Dat is een lieflijk beeld. *Zie, Hij komt.* Vervolgens zijn er ook andere bergen. De dichter zegt: “Bergen wijzende naar de hemel.” Deze smarten, droefenissen en moeiten die zovelen van u hebben – denkt u dat Hij u vergeten is? Denkt u dat Hij u verlaten zal? Denkt u dat Hij Zijn beloften zal verbreken? Als Hij dat met u zou doen, dan zou het voor de eerste keer zijn.

Zie, Hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen, om juist daar te komen waar u bent en alles voor u te doen wat u nodig heeft, en dan zult u uw Koning zien. Moge de Heere in liefde en barmhartigheid het alles vervullen in ons midden en in onze harten.

Zie, uw Koning zal u komen.

Amen.

Predicatie van **ds. B.A. Ramsbottom** - Bethel Chapel Luton - Gospel Standard Strict Baptists.
Oorspronkelijk in het Engels verschenen als nummer 328.
Met toestemming uitgegeven in het Nederlands.