

De vruchten van het kruis van Christus

Schriftgedeelte: Psalm 22:23-32.

23 Zo zal Ik Uw Naam Mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal Ik U prijzen.

24 Gij die den HEERE vreest, prijst Hem; al gij zaad Jakobs, vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad Israëls.

25 Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord als die tot Hem riep.

26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die Hem vrezen.

27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.

28 Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.

29 Want het Koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen.

30 Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden; allen die in het stof nederdalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken, en die zijn ziel bij het leven niet kan houden.

31 Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten.

32 Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt; omdat Hij het gedaan heeft.

Deze Psalm is, meer dan enig ander, de Psalm van het kruis van Christus. Onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus citeerde eruit in Zijn lijden, en deze Psalm spreekt zoveel over Zijn zondeverzoenend lijden aan het kruis. Het begint met de woorden: *Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?* Degenen die de oorspronkelijke talen kennen, zeggen dat het einde vertaald kan worden door: *Het is volbracht.*

Dus het is de Psalm van het kruis – de wonderen van verlossing; wat de Zaligmaker tot stand gebracht heeft; Zijn zware strijd en bloedstorting. Deze slotverzen die ik las, zijn de heerlijke vruchten van het werk van de Heere Jezus aan het kruis, want: *Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden.* Het was een volbrachte zaligheid, en we hebben een wondervolle belofte aangaande de vruchten van het kruis van Christus die gekend zullen worden tot aan het einde der tijden.

Het is juist in die geest dat ik deze verzen gelezen heb en vanavond over dit onderwerp hier spreek: de belofte aan Gods kerk tot het einde der tijden van de zaligmakende vruchten van het kruis van Christus. *Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen, één voor één. Zij zullen aankomen, al degenen voor wie de Zaligmaker stierf. Zij zullen aankomen.*

En vanzelf, dit is het heerlijke werk van Gods Heilige Geest. Deze belofte begon vervuld te worden toen onze Heere Jezus daadwerkelijk aan het kruis was, in de verlossing van de stervende moordenaar. *Zij zullen aankomen.* Maar hoe werd het kort daarna heerlijk vervuld op de dag van het Pinksterfeest met drieduizend zielen. *Zij zullen aankomen.* Zij kwamen inderdaad. En sinds die tijd is dat werk doorgedaan, op sommige tijden in grotere mate, op andere tijden in mindere mate, en we geloven dat dit werk door de jaren heen ook is doorgedaan hier in de Bethelkerk. *Zij zullen aankomen.* Het is mijn begeerte vanavond, dat het onze last

wordt dat gedurende dit komende jaar deze genadige belofte overvloedig onder ons vervuld zal worden, namelijk het zaligmakende werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren.

Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen. Zij verkondigen niet hun eigen gerechtigheid, behalve om te zeggen dat het een wegwerpelijk kleed is. Zij hebben geen hoop in zichzelf. Hun enige hoop is in de gerechtigheid van een Ander, namelijk Jezus.

“Zij verklaren allemaal: ik ben niets,
Alles is opgebonden in het Lam.”

Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen. Dus er is een spreken; er is een getuigenis. *Ik zeg ulieden, dat, zo dezen zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt*¹. Dit zal vervuld worden zolang de wereld bestaat. Toen David de Psalm schreef over het lijden van de Heere Jezus: *een volk zal geboren worden.* Op de dag van het Pinksterfeest: *een volk zal geboren worden,* en in de toekomst zal een volk geboren worden. Als de wereld enkele of vele jaren zal bestaan, dan zullen er mensen, die nu nog niet geboren zijn, geboren worden en niets kan verhinderen dat zij geboren zullen worden, en zij zullen wedergeboren worden. Niets zal verhinderen dat zij wedergeboren worden.

Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt. En de wezenlijke inhoud van hun godsdienst en de kern van hun getuigenis is wat de Zaligmaker gedaan heeft. Dat is het waarop hun hoop rust, namelijk op een volbracht werk, een vast fundament. *Zij zullen (...) verkondigen (...) dat Hij – hun Zaligmaker en hun God – het gedaan heeft* op Golgotha, in het tot stand brengen van de verzoening. Dat *Hij het gedaan heeft* in het volbrengen van het werk. En dat *Hij het gedaan heeft* in hun harten, hen oprichtend tot een zoete hoop in wat de Heere Jezus gedaan heeft.

Daarom, geliefde vrienden, moge dit de hoofdzaak zijn van onze lasten en onze gebeden. Het is een heerlijke belofte die vervuld zal worden in Gods kerk tot aan het einde der tijden, en het is hier vervuld en moge het hier nog steeds vervuld worden: *Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke dat geboren wordt; omdat Hij het gedaan heeft.*

* * *

Deze meditatie werd gehouden in de Bethelkerk, Luton, door dhr. B.A. Ramsbottom, op maandag 9 juni 2014.

¹ De Engelse vertaling heeft: Een volk zal geboren worden.