

DES HEEREN KLEINEN

Preek uitgesproken door B.A. Ramsbottom 's morgens op de Dag des Heeren 14 juli 2013.

Tekst: *Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat (Matthéüs 18 vers 14).*

Wie zijn deze bevoorrechte kleinen, deze kleinen die de Heere zo lieflijk bemint, deze kleinen voor wie de Heere zorgt, deze kleinen die Hij door niemand wil laten aanraken? Zij zijn “nederige zielen, die hun zaligheid zoeken door het verzoenende bloed van het Lam.”

Eerder in dit hoofdstuk zegt de Heere ons wie zij zijn. Hij zegt, deze *kleinen, die in Mij geloven*. Zij kunnen niet veel vertellen; zij denken niet dat zij grote christenen zijn; misschien kunnen zij niet van een heerlijke bevinding spreken; maar hun vertrouwen is in de Heere Jezus, hun enige hoop is in de Heere Jezus, en het schijnt vanuit dit hoofdstuk dat dit het soort volk is waar anderen geen hoge dunk van hebben. Maar dit hoofdstuk zegt ons wat de Heere Jezus van hen denkt. Deze *kleinen, die in Mij geloven*. Dat is het grote punt in de ware godsdienst. Soms heb je mensen, die u heerlijke bevindingen vertellen, maar waar zijn ze nu?

O maar deze kleinen! Zij hebben geen hoop in zichzelf. Zij denken niet dat zij kunnen bijdragen aan hun eigen verlossing. Zij lezen de verslagen van godzalige mensen en de “in memoriam’s” in het kerkblad en zij denken, zo ben ik niet. Zij kijken naar andere mensen en denken, zo ben ik niet. Maar zij geloven in Jezus. Werkelijk, als wij bij het eindpunt komen, dan zal dit het wezenlijke punt zijn: bent u of ben ik een waar gelovige in Jezus? En dat woord *waar* - het is geen vanzelfsprekende gelovige. Het is niet iemand die maar geloofd wat er in de Bijbel staat en zijn eigen weg vervolgt. Deze kleinen, die in Jezus geloven, het is de enige zaak die van belang is voor hen. Zij kunnen niet veel vertellen, maar zij wensen wel dat zij een weinig meer konden vertellen. Zij hebben geen hoge dunk van zichzelf; zij zijn niet tevreden met zichzelf, en als u hen zou vragen op te staan en hun bevinding uiteen te zetten van het begin tot het einde, u zou hen afschrikken. Maar als u hen zou vragen: *Wat dunkt u van de Christus*. Als u hen zou vragen wat hun hoop is. Als u hen zou vragen wat de meest belangrijke zaak in hun leven voor hen is, zullen zij nooit falen u het goede antwoord te geven.

Dit zijn degenen die dierbaar zijn in Jezus’ ogen, deze kleinen die in Jezus geloven. Zij zien gepastheid in Hem. Zij rusten op Hem als hun fundament. Zij gevoelen hun behoefte aan Hem. Zonder Hem kunnen zij niet. Zij hebben nodig op Hem te zien. Vanuit de noodzakelijkheid moeten zij tot Hem bidden, altijd bidden, en, “zij zijn dierbaar in Jezus ogen”.

Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat - deze kleinen die in Jezus geloven. Het was lang hiervoor dat de psalmist zei: Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen. U weet waarom: omdat het weinige dat de rechtvaardige heeft hem naar de hemel brengt, en al de overvloed van de goddelozen zal hen in de hel brengen, en de goddelozen zullen al hun overvloed achter moe-

ten laten. U leest het soms in de krant, de achtenswaardige edelman is gestorven en liet vele miljoenen achter. Maar hij **liet het achter**; hoeveel nam hij met zich? *Want wij hebben niets in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen.* Maar het weinige dat de rechtvaardige heeft, neemt hij met zich in de hemel. O, om één van deze kleinen te zijn, om gewillig te zijn om één van deze kleinen te zijn!

*Zij denken nooit dat zij vernederd zijn
Wanneer Jezus hen medelijden toont.*

Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen. U weet wat het zeggen wil: een weinig begeerte naar de Zaligmaker. U wordt beproefd dat uw begeerte niet sterk genoeg is. Een weinig geloof om op Hem te zien, een weinig gebed, maar een weinig hoop. U kunt het niet ontkennen, een weinig liefde tot de Heere, Zijn volk, Zijn wegen, Zijn Woord, Zijn troon van genade, Zijn dag, Zijn huis. Dit **weinig**. Dhr. Frank Gosden was gewoon het te noemen: "Dit grote weinig"! U weet wat hij bedoelde. Het is een "grote weinig" omdat de zondaar die het heeft eenmaal in de hemel zal zijn. Een weinig berouw, een weinig vreze des Heeren. Let op, deze kleine is niet tevreden met het weinige wat hij heeft. Steeds vraagt hij: *Behalve wat ik zie, leer Gij mij.* Wat ook ontbreekt, moge Uw genade erin voorzien. O, om één van deze kleinen te zijn in Sion, klein in het oog van de wereld, helaas klein in het oog van sommigen van Gods volk, en zeker klein in hun eigen ogen, maar niet klein in het oog van hun Zaligmaker.

Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Dus deze kleinen hebben een Vader. Er is niets kleins aan Hem. Hij is groot; Hij is almachtig; Hij is soeverein; Hij is op de troon; Hij schiep alle dingen door het woord Zijner kracht. *Vrees niet, gij klein kuddeken; want het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.* Welnu, dit behaagt mij. Deze kleinen, hun Vader in de hemel zal hen een koninkrijk geven. "Een koninkrijk dat nooit kan verminderen, als de tijd aardse tronen zal wegvagen." Hij zal deze kleinen een koninkrijk geven, maar het zal voor Hem een heilig vermaak zijn om dit te doen. *Het is uws Vaders welbehagen ulieden het Koninkrijk te geven.*

*Uw hemelse Vader leeft altijd,
En al Zijn uitgelezen schatten geeft
Aan u, de lievelingen van Zijn hart,
Nooit zal Hij u ooit verlaten.*

Alzo is de wil niet uws Vaders. O, Hij is op de troon. Hij regeert. Hij hoort en beantwoordt hun gebeden. Hij voorziet in hun behoeften. Hij leidt hen veilig. Hij brengt ze er veilig doorheen. Hij houdt hen staande in het uur van de beproeving. Hij bewaart hen door Zijn goddelijke kracht. De kleinen die in Jezus geloven hebben een Vader, en, *Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat.*

Welnu, hoe is het gekomen dat de Heere Jezus over dit onderwerp ging spreken? Wij zijn blij dat Hij het deed, want het zijn heerlijke dingen die Hij te zeggen had, bemoedigende dingen voor de kleinen. Welnu, het was omdat Zijn eigen geliefde discipelen niet dachten dat zij kleinen **waren**. Zij zeiden: *Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen?* Zij wilden de meeste zijn in het Koninkrijk der hemelen en de Heere Jezus antwoordde hen niet recht-

streeks. Hij riep een klein kind om tot Hem te komen (de oude godzaligen hebben enkele mooie verklaringen hierover - hoe dat kleine kind moet zijn aangetrokken en tot de Heere Jezus zijn gelopen). *En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen, en zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.* Dus in hun eigen waarneming moesten zij dit kleine kind worden. Zij moesten als een klein kind worden.

*Indien gij u niet bekeert*¹. Nu, blijf hier een ogenblik bij stilstaan. U zult opgemerkt hebben, dat het Woord van God deze uitdrukking over “bekeerd worden” verschillende keren gebruikt, maar het Woord van God bedoelt in het algemeen niet hetzelfde als de mensen bedoelen wanneer zij spreken over bekeerd worden. Dit waren des Heeren discipelen. Welnu, in de gewone zin is het zeker dat zij bekeerd **waren**. Maar de Heere Jezus zei: *indien gij u niet bekeert*. Het is precies gelijk aan een andere gelegenheid, toen de Heere Jezus het gebruikte ten opzichte van Simon Petrus en Hij tot hem sprak voordat hij viel, maar Hij zei: *En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders*. Was Simon Petrus tevoren niet bekeerd? Dus zowel hier als in dat geval betekent het, dat er een verandering van het hart moet zijn; er moet een verandering van geest zijn. Zij waren vol trots. Zij waren vol van zichzelf. Zij waren de apostelen des Heeren, maar zij dachten te veel van zichzelf. Zij dachten aan een aards koninkrijk. Zij dachten de meeste te zijn. O, hoe schoon spreekt de Heere Jezus over deze kleinen, die Hem zo dierbaar zijn. *Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.*

Maar nemend het woord **bekeerd** in de gewone, algemene zin, is het een gewichtig woord: *Indien gij u niet bekeert*. En dat is het wezenlijke punt voor iedere persoon in deze kapel. Bent u, ben ik bekeerd geworden? Niet een menselijke bekering, niet het besluit van de vrije wil, maar het werk van de Heilige Geest. Bekering betekent in werkelijkheid een gehele omkering, en er zal een gehele omkering zijn als de Heilige Geest u bekeert. Zij zeiden tot een van de oude predikanten: “ U ziet die oude man daar dronken in de goot liggen. Dat is één van uw bekeerlingen; dat is een bekeerde Strikt Baptist”. Hij zei: “Een van mij. Als het een van de Heere was, zou hij daar niet in de goot liggen.”

Indien gij u niet bekeert. Wij komen naar de kapel; wij gaan naar huis; wij luisteren naar de preken; zingen de gezangen, en al deze dingen, maar om tot dit punt te komen: ben ik ooit werkelijk waarachtig bekeerd door de Heilige Geest, afgekeerd van de zonde tot God, afgekeerd van mijn vorige leven? Ben ik aan mijzelf gestorven, gestorven aan alle hoop van behoudenis in iets dat ik doen kan, gestorven aan het vinden van enige bevrediging in de wereld? En heeft de Heilige Geest mijn ogen gewend tot Jezus, mijn enige Hoop, mijn enige pleitgrond? Als u zaligmakend, genadig bekeerd geworden bent, als u gebracht bent aan de voeten van de Zaligmaker in hulpeloosheid en nooddrift, het zal iets zijn gelijk dit:

*Zie! blijde kom ik; en Gij, gezegend Lam,
O neem mij tot U zoals ik ben;
Niets dan zonde kan ik U geven;
Niets dan liefde zou ik kunnen ontvangen.*

Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Wat betekent het om te worden als een kind? Wel, eenvoudig en

¹ Volgens de Engelse vertaling

nederig, geen grote gedachten van uzelf te hebben, geen heerlijke aanspraken, en niet te denken dat u zelf de dingen kunt regelen, maar de dingen over te laten in de handen van uw ouders. En zo kunnen we doorgaan. In één woord: ootmoedigheid, in de laagte gebracht te zijn.

Voorwaar zeg Ik u. Als de Heere er een **voorwaar** voor plaatst, zegt Hij met andere woorden: Ik spreek de waarheid. Welnu, hij spreekt altijd de waarheid, maar als Hij **voorwaar** zegt, wat hebben wij dan nodig acht te geven, dan nodig om te luisteren.

Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Nu dan, dit was een schok voor de discipelen toen zij vroegen wie de meeste was. Zij wilden de meeste zijn, en dit scheen hen allen te betreffen. Ja, Petrus, en ja, de geliefde Johannes. Zij wilden de meeste zijn. *Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.* Dus als woorden iets betekenen - en het was een grote schok voor de discipelen - ware grootheid wordt gevonden in het zoeken de minste te zijn. Hoe meer de zondaar door de onderwijzing van de Heilige Geest gevoelt zelf niets te zijn en Christus alles te zijn, en hij verlangt niets te zijn en gewillig is niets te zijn, hoe groter hij is in Gods ogen. *Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.*

En vervolgens spreekt de Heere Jezus erover hoe dierbaar in de hemel deze kleinen zijn, en geeft Hij deze ernstige waarschuwing om nooit iets te doen om een kind van God te pijnigen of te beschadigen, in het bijzonder om een van deze kleinen te pijnigen of te beschadigen. Ik weet niet hoe het bij u is, maar terugziende op mijn leven, denk ik dat wij veel leren door de terechtwijzingen van de Heere en de bestraffingen van de Heere. Zittend in de kerkbank, terugziende, sommige van de meest profijtelijke tijden waren niet de meest aangename tijden, als u een kleine berisping of een kleine bestraffing ontvangt.

Welnu, waarop kom ik bij dit punt? In mijn vroegere dagen, lid van de kerk zijnde, waren er sommigen, en ik kan de bijzonderheden mij nu niet herinneren, het is al zo lang geleden, die mij werkelijk slecht behandelden. De tijd kwam, ik kan de omstandigheden niet bedenken, maar op de een of andere manier kon ik het hen betaald zetten. U weet wat het vlees is. Maar de Heere toonde mij dat zij Zijn volk waren, zij waren Zijn verborgen lichaam, het lichaam van Christus, en hoe zou u het lichaam behandelen, het verborgen lichaam van uw Verlosser? Welnu, op die manier dient u des Heeren kinderen te behandelen. Zou u ooit trachten te beschadigen, zou u ooit trachten te verwonden, durft u te beschadigen, durft u te verwonden, het verborgen lichaam van de Verlosser, Die zoveel voor u geleden heeft? Dan moet het hetzelfde zijn aangaande Zijn verborgen lichaam, de kerk, en al Zijn geliefd volk, wat zij ook doen. *Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.* Dit zijn enige van de sterkste woorden die onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus ooit sprak, en het was betreffende het ergeren van een van deze kleinen die in Hem geloven. O, dat wij toch altijd erg voorzichtig en erg teer mochten zijn, bijzonder betreffende des Heeren kleinen, dat wij niets doen om hen te ergeren, want het is een krenking van de Zaligmaker.

En dan vanuit een enigszins ander oogpunt bekeken, wij dienen ons te wachten voor geestelijke hoogmoed, en ons te wachten om iemand te verachten, misschien denkend dat zij niet

veel godsdienst hebben, dat zij niet veel genade hebben, dat zij niet veel weten. *Wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert.* Gedurende de jaren heb ik u de volgende geschiedenis verteld, maar het is waard herhaald te worden. Mijn oude grootvader vertelde mij, toen zij jong waren, dat er in de oude kapel van Bacup een arme oude man was met de naam Jerry Hargreaves, die wat eenvoudig was en het volk was gewoon om te glimlachen om hem. Zij zeiden, oude Jerry weet niet wat er gaande is; hij komt alleen naar de kapel omdat ze hem een shilling geven om te openen en te sluiten. Hij was er altijd, omdat hij de deuren moest openen en sluiten. De mensen waren gewoon om te glimlachen om hem. De tijd kwam dat de oude Jerry sterven ging. Hij vroeg aan de predikant en de kerkleden om hem te bezoeken. Zij waren verbaasd om te horen van een zondaar die de zegeningen ontving die deze arme, eenvoudige man hen vertelde. Mijn grootvader zei, "Dat is iets in mijn leven, dat ik nooit vergeten kan". O, wacht u van het verachten *van deze kleinen, die in Mij geloven.* O, dat is het grote punt: *Deze kleinen, die in Mij geloven.*

Opmerkelijk, de Heere Jezus vervolgt met de gelijkenis van het verloren schaap. Het schijnt merkwaardig dat de Heere Jezus dit hier naar voren zou brengen, namelijk het verloren schaap. Maar het punt schijnt te zijn, dat dit verloren schaap mogelijk de kleine was onder de kudde, de ene die niet vertrouwd kon worden, de ene die gereed was weg te dwalen, de ene die zwak was, de ene die de herder niet zo goed volgde als de anderen. *Ziet toe dat gij niet een van deze kleinen veracht.*

Dus vinden wij hier een heerlijk leerstuk, het leerstuk van de eeuwige behoudenis, de eeuwige veiligheid van het volk van God, deze kleinen – het zwakste lam in Jezus' kudde. *En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.* Maar o, de behoudenis van deze kleinen. Waarom zijn zij veilig, deze kleinen die in Jezus geloven, die geen hoop in zichzelf hebben, die geen hoge dunk van zichzelf hebben, maar wiens enige hoop en vertrouwen alleen in Jezus is? Waarom? Zij kunnen niet verloren gaan omdat zij van alle eeuwigheid verkoren zijn, en de Vader zal nooit de voorwerpen van Zijn verkiezing verliezen. Waarom kunnen zij nooit verloren gaan? Omdat zij in het verbond der genade in een eeuwige vereniging staan met Jezus. Gezegende waarheid, want,

*Deze verborgen band zal nooit breken,
Hoewel de aarde tot in haar binnenste mocht beven.*

Waarom kunnen zij nooit verloren gaan? Omdat zij verlost zijn door het bloed van Christus. Dat gij *niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt (...) maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.*

*Lieflijk zijn zij gekocht, ten hoogste gewaardeerd;
Verlost, door Jezus' bloed verlost.*

En vanzelf, het eenvoudige punt is als volgt. Als u iets in uw huis hebt en u heeft er werkelijk veel voor uitgegeven, er veel geld voor betaald, zult u het niet graag weggeven of door iemand laten beschadigen, of laten breken. U bent er zeer voorzichtig mee. Wat een woord is dit: *Dat gij uws zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht.* Maar waarom kunnen zij niet verloren gaan? Omdat de Heilige Geest hen heeft opgewekt tot een nieuw leven; goddelijk leven is in hun ziel. Het is het leven uit God en dat leven kan nooit vernietigd worden. Het moge laag schijnen en zij mogen gevoelen dat het zeer klein is, en dat doen zij, maar,

*Zijn genade zal tot het einde,
Sterker en helderder schijnen;
Noch tegenwoordige dingen, noch toekomstige dingen
Zullen de goddelijke vlam uitblussen.*

Waarom kunnen zij niet verloren gaan? *In de kracht Gods bewaard.* Maar waarom kunnen zij niet verloren gaan? Omdat er een hemel voor hen bereid is. *Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.* Als een van deze kleinen verloren zou gaan, zou er een lege plaats in de hemel zijn. Welnu, dat zal nooit kunnen. Zoals Joseph Hart het zo eenvoudig zegt - laten we zeggen - met Evangelische logica:

*Als één gelovige verloren zou gaan,
Dan volgt, zo zouden allen kunnen.
Maar Christus heeft door alle eeuwen bewezen,
Zijn koping is vast en waar.*

Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Maar er is deze ontzaglijk, duistere, zwarte achtergrond - dit woord *verloren gaan* - dat duizenden verloren gaan, en duizenden van degene die denken dat zij de meeste zijn in het Koninkrijk Gods gaan verloren, en van nature gaan wij allen verloren. Tenzij genade tussenbeide komt, zullen wij verloren gaan. Dezen die verloren gaan, zijn als een vuurbrandt uit het vuur gerukt. *Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft - en dat doen deze kleinen - opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve², maar het eeuwige leven hebbe.*

Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat. Vaak vrezen zij dat zij verloren zullen gaan. Satan zal alles uitvinden wat hij kan om te veroorzaken dat zij verloren gaan. Maar de Heere Jezus zegt: **nooit verloren gaan**, en Hij brengt het alles ten slotte terug tot het meest hechte fundament, en dat is de wil van God. Een diepgaand onderwerp is dit, maar de wil van God moet staande blijven. U en ik mogen iets willen, en we mogen denken dat we het kunnen, en het kan alles op niets uitdraaien. De wil van God blijft staande. En wat is de wil van God? Het is hier geopenbaard, en de Heere Jezus weet de eeuwige wil van God, Vader, Zoon en Heilige Geest in het verbond der genade.

Wat is de wil van God? Welnu, er zijn een paar dingen, vele dingen in de Schrift geopenbaard als de wil van God, maar dit is er één: het is de wil van God dat niet een van deze kleinen ooit zou verloren gaan, ooit kan verloren gaan. *Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat.* Nu dit is ontkennend. Er is een tegendeel, een gezegend tegendeel. Als het niet de wil van de Vader is dat een van deze kleinen zou verloren gaan, is het de wil van de Vader dat al deze kleinen gezegend zullen worden met het eeuwige leven. Daar is een gezegend tegendeel.

² In het Engels staat er hetzelfde woord voor "verderven" als voor "verloren gaan", namelijk perish.

Maar o, het wonder ervan! U ziet de kerk van God, des Heeren volk, van de dagen van Adam af tot het einde der tijden, en u ziet ze gaan door een woeste huilende wildernis - een overblijfsel, toch een schare die niemand tellen kan, en velen van dezen zijn die arme, bevende, vrezende kleinen, en zij zijn bezet met vijanden en tegenstanders, en zij hebben zondige harten. Satan valt hen aan en, of de wereld vervolgd hen of verlokt hen. Het schijnt niet mogelijk dat een enige er uiteindelijk veilig doorkomt, maar het wonder aller wonderen is dit: dat een ieder van hen, zonder uitzondering, er veilig doorkomen zal. Niet één zal verloren gaan. Dit is de alles te boven gaande grootheid van Gods genade; dit is de alles te boven gaande grootheid van Gods liefde; en dit is de alles te boven gaande grootheid van Zijn goddelijke, almachtige kracht. Mocht het deze morgen uw en mijn voorrecht zijn om onszelf geteld te vinden onder deze kleinen.

Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat.

*Wanneer Jezus Zijn genade wil bekendmaken,
Roept Hij de eenvoudigen, blinden, en lammen
Om te komen en Zijn gast te zijn;
Zulk eenvoudig volk door de wereld veracht;
Toch heeft eenvoudig volk de scherpste ogen,
En leren het beste te wandelen.*

*Zij zien de behoefte aan Jezus' licht,
Van Jezus' bloed, en Jezus' macht,
Die anderen niet kunnen zien;
Zij wandelen in Christus, de levende Weg,
En strijden, en overwinnen in de wel gestreden dag,
Wat anderen niet kunnen.*

*Zij verklaren allen, niets ben ik,
Mijn leven is opgebonden in het Lam,
Mijn wijsheid en macht zijn Zijne;
Mijn waardij wordt geheel in Jezus gevonden,
Hij is mijn Rots, mijn Ankergrond,
En al mijn hoop voor de zaligheid.*

*Zo een eenvoudige ziel wens ik te zijn,
De smaad van mensen, de vreugde van U,
Uw binnenkamer gast en vriend;
Maak mij, Heere, een klein kind,
Recht eenvoudig van hart, zachtmoedig en goed,
En liefhebbende tot het einde.*

John Berridge

Predicatie van **ds. B.A. Ramsbottom** - Bethel Chapel Luton - Gospel Standard Strict Baptists.
Oorspronkelijk in het Engels verschenen als nummer 337.
Met toestemming uitgegeven in het Nederlands.