

MEERDERE GENADE!

Preek uitgesproken door B.A. Ramsbottom 's morgens op de Dag des Heeren, 19 april 2015.

Tekst: Maar¹ Hij geeft meerdere genade (Jakobus 4:6).

Dit is het wat een ieder van ons nodig heeft: meerdere genade. Heeft u opgemerkt dat als Paulus zijn brieven begint, hij gewoonlijk begint om de kerken toe te wensen dat de genade Gods met hen zij? *Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus.* Hij kan hen niets beters toewensen. En zo dikwijls als hij zijn brieven beëindigt, is het met zulk een woord: *De genade zij met u, of, De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, of in de welbekende woorden van de zegen waarmee wij onze erediensten besluiten: De genade van den Heere Jezus.* We kunnen onze diensten op geen enkele wijze beter besluiten, we kunnen de Dag des Heeren op geen enkele wijze beter besluiten, dan te zoeken dat de genade des Heeren met ons zij als we naar huis gaan. Dat Zijn genade op de eredienst rust, dat Hij die zegent en dat Zijn genade over ons zij op onze gezinnen, in onze huizen, wanneer we ons mengen in de wereld gedurende de week die volgt. *De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes.*

Nu dan, geliefde vrienden, hier is niet alleen een zeer eenvoudig woord, maar ook een zeer genadevolle belofte, een getrouwe belofte wat u en ik zo zeer nodig hebben: meerdere genade. En ons wordt gezegd vanwaar wij het zullen krijgen. Het is alleen als de Heere het ons geeft; en als Hij het geeft, geeft Hij het om niet. Wij hebben er geen recht op; wij kunnen het niet verdienen; we kunnen het niet kopen. Er is een oud gezegde dat genade is: niet gekocht, niet gedacht en niet gezocht. De genade Gods, die weergaloze, vrije gunst in Christus aan zondaren betoond; de Heere geeft het en Hij kan ons niets beters geven. Hij geeft ons genade in Zijn dierbare Zoon. Hij is de God aller genade. En als dit woord aan u en mij, hoewel onwaardig, vervuld wordt, als Hij ons Zijn genade geeft, dan zullen wij in de hemel komen. Maar indien wij vreemdelingen zijn van de genade Gods, geliefde vrienden, met al onze godsdienst en al het andere, zullen wij voor eeuwig moeten omkomen; wij zullen nooit in de hemel kunnen komen. Het zou een goede zaak zijn als u allen vanavond naar huis zou gaan, biddende om **meerdere genade**.

Ik heb u vaak verteld over een predikant in de 18^e eeuw die een gunst bewees aan de Britse overheid. Zij wilden hem belonen en zeiden en dat hij alles kon krijgen. Zijn antwoord was: Er is slechts één ding waar ik behoefte aan heb: meerdere genade. Ik vraag me af of er iemand onder u is die dat gezegd zou hebben! Maar vergeet niet, wij vertellen dit verhaal heel kort, maar hij was een arme man in Shropshire die aan vele dingen behoefte had. Hij voelde dat hij alles wilde afstaan als hij meer van de genade Gods kon verkrijgen.

Hij geeft meerdere genade. Welnu, als de Heere ons *meerdere genade* wil gaan geven, betekent dit, indien woorden tenminste iets te betekenen hebben, dat Hij ons reeds genade

¹ Volgens de Engelse vertaling

heeft gegeven. Wij weten niets persoonlijk of zaligmakend tenzij de Heere ons genade geeft, en Hij geeft ons dat in de nieuwe geboorte. Welnu, wij spreken van een ware bekering, een bekering door de Heilige Geest, als van een **werk der genade**. Wij spreken, en dat is wezenlijk, van het begin van een werk der genade in het hart van een zondaar. Als de Heere met ons begint, is het alles uit Zijn genade. Soms zingen wij:

Uw Aangezicht zoeken, was alleen door genade;
Uw Geest moet en zal alle lof hebben.

Zonder genade gaan we onbekommerd verder. Zonder genade kunnen we de waarheid zonder aandoening horen. Zonder genade zijn wij vergenoegd met aardse dingen. Nu, het begin van alles is als de Heere Zijn uitverkorenen, Zijn verlost en opzoekt en in de nieuwe geboorte legt Hij genade in hun harten. Het is genade, omdat het is het begin van wat in de hemel zal eindigen. Daar is zaligheid in. Het is genade want zij zijn het volkomen, totaal onwaardig. Genade betekent dat zij het in het geheel niet verdienen. Dus het begin van al onze godsdienst, als wij enige ware godsdienst hebben, was uit genade. En vanzelf, de Heere is soeverein. Bij sommigen gaat het zo zachtjes; bij anderen is het zo plotseling. Sommigen kunnen de plek en de plaats aanwijzen. Anderen weten niet hoe het begonnen is, maar zij weten dat ze veranderd zijn. Sommigen kunnen de dag niet noemen, maar zij krijgen een Zaligmaker nodig. O, deze genade die de zondaar opspoort, deze genade die hem tot het leven wekt, deze genade die hem tot Christus leidt, deze genade die de verlossing bekendmaakt!

Dus dit woord hier, *Hij geeft meerdere genade*, betekent dat Hij al genade moet hebben gegeven, en het is een ernstige zaak als de Heere ons nooit op enige wijze met Zijn genade gezegend heeft. Het is een wonderbaarlijke zaak als hij ons in Zijn voorzienigheid gezegend heeft, maar levende zielen kunnen daarmee niet tevreden zijn. Het is de genade Gods in de verlossing die zij nodig hebben.

Nu dan, hier is het begin; een zondaar opgewekt tot het leven, een zondaar door genade gezaligd, maar hij heeft een leven te leven; hij heeft een pelgrimsreis te volbrengen; hij heeft een strijd te strijden; hij heeft een wedloop te lopen. Er is een reis naar de hemel. Er zijn gevaren, moeilijkheden, raadselen. Hij is nog steeds een zondaar. Hij heeft satan en de wereld die hem verlokken, die hem verleiden. Daarom is het waarom hij niet alleen genade in het begin nodig heeft, maar hij heeft *meerdere genade* nodig. Dat is, een gezegende voortzetting ervan. Hij heeft de hele weg lang genade nodig; hij heeft genade nodig tot aan het einde van zijn reis. Dit is een wonderbaarlijk woord:

Zijn genade zal tot het einde,
Sterker en helderder schijnen.

Zonder dat zullen we moeten terugkeren, omkomen en verzinken.

Het is een wonderbaarlijke belofte: *Hij geeft meerdere genade*. En, geliefde vrienden, dit overwegend, wat het voor de Heere betekent om meerdere genade te geven, dan kunt u dat inderdaad op twee manieren beschouwen. Om een eenvoudig beeld te gebruiken, het kan zijn dat u een goede vriend heeft en hij zou u misschien op verschillende manieren kunnen helpen, en hij zou u kunnen beloven dat hij u *meer* hulp zal geven. Nu, u kunt dat op twee

manieren opvatten. Het kan betekenen, dat hij doorgaat om u te helpen, u blijft helpen en dat voortdurend. Of het kan ook heel iets anders betekenen, namelijk dat in een grote moeite die voor u ligt, hij u heel veel meer hulp zou geven dan hij eerder had gedaan, maar alleen in deze ene situatie.

Nu, welke van deze twee zaken aangaande de Heere en Zijn beloften zijn hier waar? Vanzelf beide. Het betekent dat Hij steeds wil doorgaan om u te helpen, steeds doorgaat om u genade te geven; dagelijkse genade voor dagelijkse noodduft. Maar dit betekent het ook, geliefde vrienden: wanneer u komt in die echte tijden van nood, deze werkelijke tijden van smart, tijden waarin sommigen van u dit jaar gekomen zijn, dan betekent het niet alleen dat Hij niet feilen zal om u te helpen, dat Hij zal doorgaan om u te helpen, maar het betekent ook dat als u daarin komt, u overvloediger van genade voorzien zult worden. Hij zal u dan meerdere genade geven. Waarom? Omdat uw noodduft groter is, uw smart meerder is en daarom zal de Heere u in liefde en genade meer geven.

Het is een schone belofte: *Hij geeft meerdere genade*. Dus u kunt aan vele dingen denken. Die genade die u in het begin verlost heeft. U heeft genade nodig om u te bewaren, omdat we onszelf niet kunnen bewaren. Wij kunnen onze eigen ziel niet levend houden en we kunnen onszelf niet bewaren van in de zonde te vallen. Dus, wij hebben deze gedurige voorziening van genade nodig. Wij hebben deze **meerdere genade** dag aan dag nodig om ons te bewaren. We hebben genade nodig om ons te helpen, en dat is de bijzondere belofte betreffende het gebed, de welbekende belofte van de troon der genade, dat de Heere ingesteld heeft *opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd*. En die genade om te helpen (niet slechts een beetje hulp), betekent dat de Heere alles voor u doet.

Hij geeft meerdere genade. Genade om u staande te houden. *De eeuwige God zij u een woning; en van onder, eeuwige armen*. Genade om u te vergeven zoals in het begin. Genade wanneer u struikelt en valt.

Als uw voeten hier zullen struikelen,
Gelovige, zult gij zien
Genade om uw ziel te herstellen,
En vergeving, vol om niet;
God zal u aanschouwen met vreugde,
Een uitverkoren schaap in Sions kudde.

Hij geeft meerdere genade. Genade om u veilig door te brengen, om “iedere storm te doorstaan, en ten laatste staande te blijven.” En als u in die bijzondere tijd komt en uw behoefte aan meerdere genade zult gevoelen, als u die **meerdere genade** dan niet zult ontvangen, hoe zult u de dag der beproeving doorstaan? Wel, wat te denken van dat schone woord: *Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht*. Dat is de genade die Hij u dan zal geven, en het is beschreven als: “algenoegzame genade”.

Wanneer uw pad door vurige beproeving zal gaan,
Zal Mijn genade, algenoegzaam, uw nood vervullen.

Er zijn vele beschrijvingen van genade in het Woord van God. Heersende genade - het zal heersen om onze zonden ten onder te brengen; het zal heersen over de kracht der zonde; het zal heersen over satans verleidingen, omdat genade sterker is dan de zonde, sterker dan satan. Het is heersende genade. *Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.* Dat is het waar steeds de nadruk op valt: *Door Jezus Christus, onzen Heere.* Dat is de bron der genade; dat is de fontein der genade. Maar er zijn zeer vele schone beschrijvingen van: triomferende genade, overvloedige genade. *Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest.* En deze genade vloeit altijd door één kanaal en dat is, door het bloed van Christus.

Hij geeft meerdere genade. En Hij geeft meerdere genade, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus' wil, door de verdiensten van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Dus, er zijn vele beschrijvingen van, maar als u in die bijzondere, droevige, ernstvolle, moeilijke tijd komt, is er **algenoegzame genade**. Het is genade om te leven en genade om te sterven. Het is geen stervensgenade voor het zover is, maar het is stervensgenade in het uur van sterven. Zo vaak is het met het volk van God, dat genade niet gegeven wordt voordat de dag der beproeving komt, maar als het komt, is de Heere getrouw aan Zijn belofte.

Hij geeft meerdere genade. Heeft u ooit gedacht aan dat nogal ongewone woord: *God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende?* Wat een woord is dat en de Schrift overdrijft niet. *God is machtig* - dat vinden we vaak in de Schrift; we geloven het: *God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles allen tijd alle genoegzaamheid hebbende* - niet dat u een voorraad bij de hand heeft, maar gelijk het manna, dag bij dag, als u het nodig heeft; gelijk Elía's meelkruik en oliefles, niet een voorraad bij de hand, maar het is er als u het nodig heeft.

Maar Hij geeft meerdere genade. Misschien zeggen sommigen van u: wat betekent dit woordje *maar* aan het begin? **Maar Hij geeft meerdere genade.** Wel, zonder er in detail op in te gaan, Jakobus heeft gesproken van allerlei soort van zonden en verdorvenheden waaraan zelfs Gods volk onderhevig is als zij verleid en aan zichzelf overgelaten worden. Het voorgaande hoofdstuk spreekt bijna geheel over verkeerdheid - verkeerde woorden, boze woorden, onoprechte woorden, onware woorden, onnodige woorden, en wie kan zijn tong bedwingen? Vervolgens komt u tot dit hoofdstuk en het spreekt van overspel en de geest van overspel; het spreekt van begeerlijkheden; het spreekt van verleidingen. Het spreekt van al deze dingen, of, zo u wilt, van strijd; dat de gelovige nog steeds de overblijfselen van de verdorvenheden in zijn hart heeft. In zichzelf is hij niet bij machte om waardiglijk te wandelen. In zichzelf is hij niet bekwaam om de geboden van de Heere te gehoorzamen. In zichzelf is hij niet bij machte om staande te blijven in de ure der verzoeking. **Maar**, en dan komt dit gezegende **maar**, dit heerlijke **maar**. **Maar**, hoewel u en ik het niet kunnen, hoewel u en ik onmachtig zijn, hoewel u en ik het onwaardig zijn, er is een antwoord op. Hoe kunnen we staande blijven in de dag der beproeving? Hoe kunnen we tot het einde toe standhouden? Wat aangaande satans verleidingen? Wat aangaande de verlokkingen van de wereld? Wat aangaande onze eigen verdorven harten? **Maar** - hier is een antwoord - *Hij geeft meerdere genade*. Zijn genade is machtig om met al deze dingen om te gaan, om over hen te regeren, om ze te onderwerpen.

Er is een punt dat vandaag aan de dag weinig wordt aangeroerd, maar het kwam voor in ons hoofdstuk vanmorgen (Romeinen 8:13) en het komt veel voor in zendbrieven: de doding van het vlees - doding betekent, het ter dood brengen. De doding van het vlees. Wij kunnen het niet, en van nature willen we het ook niet, maar de Heere stelt u in staat om het te doen. Dat pad waarin de Heere u leidt, en u wilt die weg niet bewandelen; u zegt: "Hoe kan ik daar gaan?" *Hij geeft meerdere genade.* Het is dit heerlijke **maar**. **Maar Hij geeft meerdere genade.**

Er is een schoon woord wat dit punt aangaat. *Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem* - dat is in Christus, Zijn geliefde Zoon - *al de volheid wonen zou.* Nu, dat is een volheid van genade en het **woont** in Christus, wat betekent, dat het nooit kan worden uitgeput. Gods volk heeft uit deze volheid ontvangen sinds de dag dat Adam viel, en nog steeds houdt het stand, altijd vloeiende, vol en om niet, en dit zal zo zijn tot het einde der tijden en tot in alle eeuwigheid. Als u denkt aan de duizenden zondaren die eruit ontvangen hebben, maar nog steeds is het er voor Hem om *meerdere genade* te geven. U bent rijk gemaakt als de Heere het u geeft. De Heere is niets armer geworden in het geven. En waarom het gaat, is: Hij verheugd Zich erin om het te geven. Hij is geen vrekkige gever. Hij verheugd Zich erin om de zegeningen van Zijn genade te geven. Hij verlustigt zich erin om verlossing te geven.

Ik denk dat ik u in de loop der jaren verteld heb dat in mijn begintijd, toen ik gewoon was vrij vaak te preken in de oude kerk te Willenhall, er daar een van de oude patriarchen was, een oude godvrezende man. Toen hij jong was, werd hij zeer verzocht door de satan, en satan scheen hem aldus aan te vallen: "Wel, de Heere zal u uiteindelijk in de hemel brengen, niet dat het Hem voordeel zal opleveren of dat Hij Zich erin zou verheugen, maar alleen omdat Hij het beloofd heeft. Hij kan Zijn belofte niet breken. Hij heeft gezegd dat Hij u niet zal be-geven; Hij zal u er door helpen; maar Hij zal het niet met vreugde doen. En de oude man zei: "Satan, de Heere heeft mij gezegd dat het **des Vaders welbehagen** is om mij het Koninkrijk te geven."

O, wat een groot behagen heeft de Heere in het geven van de zegeningen van het Evangelie! *Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft.* Hij doet Zijn hand open, gelijk een van de oude predikers hier in de buurt enige jaren geleden zei, dat wil zeggen dat Hij niet karig is. *O, het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.* *Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou.* Daar is die overvloeiende fontein en de schapen gaan en zij drinken van het water. Dan worden zij weggenomen en de lammeren groeien op en zij drinken van dat water. Zo gaat het voort, jaar na jaar, geslacht na geslacht, en die fontein vloeit nog steeds over van water. De fontein droogt nooit uit. *En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils.*

Hij geeft meerdere genade. Het is uit deze volheid. Maar het Woord van God stelt het niet alleen zo, niet maar alleen **uit** Zijn volheid². Het is **naar** Zijn volheid, en dat is het wat Gadsby bedoelde toen hij zei: "Hij zal rijkelijk in al mijn nooddrift voorzien." Het is naar Zijn volheid. O, die volheid van liefde, barmhartigheid en genade die in Christus is opgesloten! Het is de vrucht van Zijn verzoenend offer. Het blijft altijd om aan alle nooddrift van al Zijn arm, onwaardig volk tegemoet te komen in de voorzienigheid en in de genade.

² Zie Filippenzen 4:19.

In Johannes 1 staat het zo: *En uit Zijn volheid - niet Zijn volheid - uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.* Wat betekent dat? Genade om uw noodduft te gevoelen; genade om hierin te voorzien. Vandaag genade; morgen genade. *Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.* Dus het is een onuitputtelijke volheid. Er wordt over gesproken als van een oceaan zonder oever, zonder kust. En de wondervolle genade dat, als de zondaar daar komt in al de diepten van zijn noodduft, die genade nog steeds vloeit, die genade nog steeds overvloedig is.

O, maar de getrouwheid van God aan Zijn belofte! Zijn gezegende getrouwheid! *Hij geeft meerdere genade.* De zondaar verdient het niet. Hij heeft niet alleen tegen de wet gezondigd; hij heeft tegen de genade gezondigd; hij heeft gezondigd tegen licht en kennis. Maar de Heere zegent hem nog steeds met die genade. *Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbábel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven.* Dat betekent twee dingen: dat de Heere bergen zal verwijderen; Zijn genade is genoegzaam om uw berg te verwijderen, wat het ook is. Of het uw zonde is, of het in uw huis is, of in uw omstandigheden, of in de voorzienigheid; de genade van God kan het verwijderen. Het betekent dat ook in het geven van meerdere genade, Hij de gehele door bloed gekochte kerk van God veilig in de hemel brengt, en de uitroep in die dag zal zijn tot prijs van deze genade die Hij gegeven heeft. We vinden het in Éfeze: *Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade.*

Hij geeft meerdere genade. Hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven. Door de jaren heen heb ik u een verhaal verteld. Mij werd verteld dat het ging over Mr. Dawson van Bethersden, toen hij in grote moeilijkheden was. Hij kwam de consistorie binnen en er lag wat geld met een klein briefje erbij: "Meer volgt." Het gebeurde weken achter elkaar totdat hij door al zijn beproevingen heengebracht was. Zo is het verhaal mij altijd verteld, maar bij geval pakte ik deze week een boek, geschreven in de 19^e eeuw, met een soortgelijk verhaal. Een oude man was geld nagelaten en diens dominee vond het niet verstandig om alles ineens aan deze arme man te geven, want hoewel hij godzalig was en arm, dacht hij dat het mogelijk was dat hij alles in een keer zou verkwisten. Toen gaf hij hem wekelijks een kleine toelage en altijd vertelde hij hem dat er meer zou volgen. Dat is een goed voorbeeld.

Kijk eens terug op uw voorbijgegane leven. U had noodduft en de Heere hielp u en Zijn genade bezocht u, maar dat was het einde niet. Het is uw gehele leven door geweest en u kijkt achterom en u zegt: *Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen.* En dan denkt u misschien aan morgen, aan deze week en de komende dagen, maar het is zo: er volgt meer.

Heeft u in de Heere geloofd?

Nog steeds zal er meer volgen.

Het zal niet uitgeput raken, en de wondervolle zaak is, dat u soms gevoelt dat u de moeite zelf over u heengebracht hebt en het verdient - maar het is nog steeds: *Hij geeft meerdere genade.* Misschien was er niet veel gebed, maar nu dringt u sterk aan in uw gebed, maar de Heere berispt Zijn volk niet altijd, zeggende: *Doch gij hebt Mij niet aangeroeven, o Jakob, als gij u tegen Mij vermoeid hebt, o Israël. Hij geeft meerdere genade.* Het is alles door de verdiensten van Zijn geliefde Zoon. O, geliefde vrienden, in al uw verschillende noden van-

avond, in de voorzienigheid, in genade, in uw droefheid vandaag, morgen, jullie jongeren, u ouderen, leven, dood, met jullie gezinnen, met uw lasten voor u, o, om in staat te zijn op dit genadige woord te zien dat *Hij meerdere genade geeft*.

Er is hierover een welbekend gezang. Ik denk dat sommigen van u het kennen. Ik lees het u voor, want het is een goede uitleg van de tekst:

Hij geeft meer genade als de lasten vermeerderen,
Hij zendt meer sterkte als de arbeid toeneemt;
Aan toegevoegde smarten voegt Hij Zijn genade toe,
In veel verdrukking vermenigvuldigt Hij vrede.

Zijn liefde is onbegrensd, Zijn genade zonder maat,
Zijn kracht kent geen paal, bij mensen bekend;
Want uit Zijn oneindige rijkdommen in Jezus
Geeft Hij voortdurend en nog geeft Hij meer.

Nu, geliefde vrienden, zo is het precies.

Maar Hij geeft meerdere genade.

Predicatie van **ds. B.A. Ramsbottom** - Bethel Chapel Luton - Gospel Standard Strict Baptists.
Oorspronkelijk in het Engels verschenen als nummer 357.
Met toestemming uitgegeven in het Nederlands.