

OOK DAAR

Preek uitgesproken door B.A. Ramsbottom 's morgens op de Dag des Heeren 26 februari 2012.

Tekst: *Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden* (Psalm 139:10).

Gedurende de jaren dat ik hier te Bethel¹ predikant ben geweest, heb ik altijd gedacht dat het goed was in Gods ogen om te spreken in de eenvoudigste taal; zelfs wanneer sprekend van de diepste waarheden, om te spreken in de eenvoudigste taal. Ik heb altijd getracht lange en weinig bekende woorden te vermijden. Maar er waren twee woorden die de oude godzaligen vaak gebruikten. De ene was de **alwetendheid** van God en de andere was de **alomtegenwoordigheid** van God. Nu, wat bedoelden zij daarmee? Wel, als zij spraken van de **alwetendheid** van God, dan bedoelden zij dat **God elk ding weet**, dat **God ieder ding ziet**. Als zij spraken van de **alomtegenwoordigheid** van God, dan bedoelden zij dat **God overal tegenwoordig is**. Waarom zeg ik dit alles? Omdat Psalm 139 het voorname hoofdstuk is op de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid van God. Deze twee dingen worden zo eenvoudig en duidelijk voorgesteld, en het was voor David niet nodig deze grote woorden te gebruiken. Aldus verklaart hij zo duidelijk dat God overal is – dat u niet kunt vluchten uit de tegenwoordigheid van de Heere, dat God alles weet, dat u zich niet kunt verbergen voor Gods alziende blik.

Dus dit is een diepgaande waarheid, dat God alle dingen ziet, dat God alle dingen weet en dat God overal tegenwoordig is. Natuurlijk, geliefde vrienden, zijn er twee kanten aan deze zaak. De ene is een zeer ernstige kant, en de andere is een zeer gezegende zijde. Vooreerst, de ernstige kant: dat God in de hemel is, heilig, rechtvaardig, recht. Hij ziet alles wat wij doen en Hij weet alles wat wij doen. Hij kent zelfs onze gedachten. Wij kunnen ons voor Hem niet verbergen. Wij kunnen niet vluchten uit Zijn tegenwoordigheid. Nu, dit is een zeer ernstige overweging. Indien u en ik door genade zijn gebracht om dit te beseffen, dan zullen wij een schuilplaats nodig krijgen in Christus; dan zullen we Zijn genade nodig krijgen; we zullen Zijn schuldvergeving benodigen. *Waar zou ik heengaan voor Uw Geest, en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?* Dit is dus een zeer ernstige zijde.

Maar vervolgens is er hieraan ook een zeer gezegende zijde. Indien u er een bent van het volk des Heeren, een die Zijn Naam kent, liefheeft en vreest, waar u dan ook bent, de Heere is daar met u. Toen Jona in de buik van de walvis was, was de Heere daar met hem. Toen David in zijn vreselijke uiterste noden was, toen de apostel Paulus in zijn ontzaglijke noden was – bijvoorbeeld, de schipbreuk – was de Heere daar; de Heere was met hem. *Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten*².

En daar de Heere alles weet en alles ziet, daarom is Zijn liefhebbend, teder en waakzaam oog over Zijn volk. Dat liefelijk woord, toen Israël in Egypte zuchtte onder hun drijvers: *Ik heb*

¹ Bethel is de naam van het kerkgebouw waarmee ook de gemeente wordt aangeduid

² Hebreëen 13:5

zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend. Daarom ben Ik nedergelaten, dat Ik het verlosse³. Deze drie eenvoudige woorden: Hij weet; Hij verstaat; Hij zorgt. Als andere mensen het niet weten, of als andere mensen het vergeten, of als andere mensen het niet verstaan, dan weet de Heere het.

En die geheimen van uw hart. Dikwijls als de Heere een goed werk van genade tot zaligheid begint in het hart van een zondaar in de nieuwe geboorte, zijn er vele dingen die vanbinnen omgaan en sommigen daarvan durft u aan niemand te vermelden, zelfs niet aan uw dierbaarste vriend en klaar is het, maar de Heere weet van dat alles af. En moge dat voor u een bemoediging zijn, gij kleinen in Sion, degenen die voelen dat zij niet veel hebben verkregen. *Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen⁴. 'Deze zwakke begeerten' – de Heere ziet ze, Hij weet ze. Dat is de gezegende zijde van Psalm 139. Er is de ernstige zijde: Hij ziet die zondige gedachten.*

Maar:

*Deze zwakke begeerten, deze wensen zo flauw,
't Is Jezus' ingeving, en zegt u te blijven zoeken;
Zijn Geest zal koesteren het leven dat Hij eerst gaf;
U zult nimmer vergaan indien Jezus kan behouden.*

De wonderlijke waarheden van Psalm 139 – zo u wilt, de alwetendheid, de alomtegenwoordigheid van de Heere; maar zullen wij zeggen dat Hij alles weet en dat Hij tegenwoordig is?

Nu dan, in wat ik hier aan u heb voorgelezen wordt dit benadrukt. We vinden hier een heel mooie beeldspraak. *Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden.* De psalmist zegt metterdaad: Indien ik kon gaan naar het meest afgelegen deel van de aarde, nooit betreden door de menselijke voet, waar het menselijk oog nimmer heeft gezien wat er gaande is en indien ik daar in een ogenblik kon heengaan, dan toch zou de Heere daar over mij waken; de Heere zou met mij zijn; de Heere zou daar zijn.

Nam ik vleugelen des dageraads. Wat bedoelt David met deze uitdrukking: *de vleugelen des dageraads?* Waarlijk, ik veronderstel dat wij zouden zeggen, de zonnestralen. De stralen van de zon – hoe snel kunnen zij zich verplaatsen. Sommigen van jullie, jongeren, kunnen mij wel vertellen hoe snel het licht zich beweegt. Wat David wil zeggen, is: indien ik zo snel als het licht kon reizen, dan zou ik niet buiten de waarneming van de Heere zijn, niet buiten Zijn tegenwoordigheid. Als ik zo snel kon reizen als de stralen van de zon, indien ik kon rijden op een zonnestraal, indien ik daar in een ogenblik kon heengaan, tot *de uiterste delen der zee*, misschien tot enige van die verafgelegen delen van de Stille Oceaan, is hier ooit een schip gepasseerd? *Ook daar zal Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zal mij houden.*

Nu dan, geliefde vrienden, ik gevoel dat dit een zeer heerlijk woord is, en moge het zo zijn vanmorgen voor enigen onder u: *Ook daar.* Waar u ook bent deze morgen, waar u in de weg van Gods voorzienigheid ook heengaat, welke hoogten, welke diepten, welke dingen er ook

³ Exodus 3:7, 8

⁴ Psalm 37:16

in uw leven komen, welke onverwachte beproevingen, wat het ook moge zijn, wat het ook niet moge zijn – *ook daar*. Sommigen onder ons hebben het gevoeld en het doorwandeld, ook op een natuurlijke wijze. Bijvoorbeeld, toen wij moesten reizen om in de Verenigde Staten te spreken, in het gaan zo ver van huis, maar *ook daar* – dezelfde God, hetzelfde Evangelie, hetzelfde heilig Woord, dezelfde troon der genade – niet buiten het bereik van Gods liefde, niet buiten Zijn genadevolle tegenwoordigheid.

Ook daar zal Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zal mij houden. Wel, ik veronderstel dat, als iemand een christelijke auteur was, hij een interessant boek zou kunnen schrijven en het als titel geven: ***Ook daar***. Waaraan ik denk? U kunt het Woord van God helemaal doorgaan; u kunt gaan naar de Hof van Eden en de vreselijke gevolgen zien van Adams val, Adam en Eva daar staande in al hun zonde en schuld voor een heilig God. *Ook daar* begonnen stromen van genade te vloeien. De eerste belofte – *Ook daar* – het Zaad van de vrouw zal satans kop vermorzelen. De rokken van vellen. *Ook daar*. U kunt het naspeuren door geheel het Oude Testament. Ik ben er zeker van dat u kunt denken aan allerlei zaken. Israël op de oevers van de Rode Zee – een onmogelijke zaak; geen weg ter ontkoming; de Egyptenaren áchter hen, de Rode Zee vóór hen, gereed om hen te verzwelgen, ingesloten door de bergen aan elke zijde, geen weg ter ontkoming. *Ook daar zal Uw hand mij geleiden*. De Heere was daar met hen.

Waarlijk, dit vers spreekt van uitersten en onmogelijkheden. U kunt voortgaan. U komt aan de wateren van Mara. Het volk bedreigt Mozes. Zij begeren hem te doden. Zij begeren om naar Egypte terug te keren. Zij zijn stervende van dorst en de wateren zijn bitter. Zij kunnen dat niet drinken. *Ook daar*. Dat wonder – een hout wordt afgesneden, het hout erin geworpen, de vloek weggenomen en toen konden zij van dat water drinken. U kunt denken aan Israël gaande door de woestijn. U kunt het leven van David helemaal doorgaan toen uiteindelijk, nadat Saul hem al die jaren gezocht had, er ten slotte geen enkele ontsnapping meer mogelijk was; hij was geheel aan het einde gekomen. *Ook daar*. Er komt een boodschapper. De Filistijnen waren het land binnengevallen en Saul moest een haastig aftocht blazen om de Filistijnen achterna te gaan. U kunt denken aan Hizkia en Sanherib. U kunt denken aan Josafat. Daar was deze grote menigte. *In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt; en wij weten niet wat wij doen zullen.*⁵ *Ook daar*. “Als gij geen verlossing kunt zien”.

Dan kunt u gaan tot het Nieuwe Testament. Er zijn vele zaken: de spijziging van de vijfduizend, de onmogelijkheid. *Hij wist Zelf wat Hij doen zou*. *Ook daar*. U kunt denken aan de vele zaken in het leven van de apostel Paulus. En wat Petrus betreft toen hij in de gevangenis was? Daar waren vier wachten van soldaten die hem bewaakten en de volgende dag zou hij worden onthoofd. *Ook daar*. Een engel komt naar de deuren en wekt Petrus en brengt hem naar buiten.

Ook daar. We kunnen hier niet inkomen, maar in de duisternis van Golgotha, toen de aarde gedurende drie uren verduisterd was en de dierbare, mensgeworden Zoon van God leed, bloedde en stierf, was er een *ook daar*, groter dan al de anderen, en van daaruit vloeit de eeuwige verlossing van geheel Gods kerk, de eeuwige verlossing van iedere zondaar die er toe gebracht werd om zijn nood te gevoelen.

⁵ 2 Kronieken 20:12

Ook daar zal Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zal mij houden. Wel, wat verstaan wij onder Gods rechterhand, des Heeren rechterhand? Soms schijnt het in het Woord van God aan te geven, Zijn Goddelijke, almachtige kracht. Bij de meeste mensen is de rechterhand sterker dan hun linker, maar niet bij iedereen. Bij de zonen van Benjamin in het Oude Testament was hun linkerhand sterker dan hun rechter. Maar bij de meeste mensen ligt in de rechterhand hun kracht. Maar dan vindt u ook de rechterhand van Zijn genade. De linkerhand van Zijn voorzienigheid, de rechterhand van Zijn genade. *Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en Zijn rechterhand omhelze mij.*⁶ *Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid*⁷.

Ook daar zal Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zal mij houden. Nu, er zijn veel **ook daars** in het leven van Gods volk. Misschien heeft u vandaag uw **ook daar**. Onder de onderwijzing van de Heilige Geest, als u voor het eerst onderwezen bent in uw nooddrift als zondaar en u benodigt vergeving, **ook daar**, o, hoe benodigt u een Zaligmaker, hoe benodigt u Zijn vergeving; hoe benodigt u Zijn gerechtigheid, Zijn dierbaar, zondeverzoenend bloed. En *ook daar* komt Hij. Het is schoon ontvouwd in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar was hij in al zijn hulpeloosheid. Hier was een stervende zondaar en de barmhartige Samaritaan kwam *ook daar* en hij moet een sterke rechterhand gehad hebben om hem op te rapen en op zijn eigen beest te zetten en hem tot de herberg te leiden.

Ook daar. En dat is het wat het Evangelie uitwerkt, dat is het wat Christus doet in die staat als u voelt *ook daar*. Aangezien David hier figuurlijk spreekt, alsof hij zelfs kon gaan tot de uiterste einden der aarde. *Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.* Zij die gevoelen veraf te zijn, **ook daar** zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Daarom is het waarom de Heere zegt: *Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde*⁸. En het betekent niet alleen aardrijkskundig, het betekent geestelijk, het betekent in de gevoelens, diegene onder u die deze morgen gevoelen aan het einde der aarde te zijn.

*Gij stervende zielen, die zitten
In duisternis en ellende,
Zie vanaf de grenzen van de hel
Naar Mijn herstellende genade.*

Wendt u naar Mij toe – ook daar – gij einden der aarde. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.

En vervolgens, David wist wat het was om in staat te zijn dit gevoelig te zeggen. Hij spreekt er hiervan als van een belofte, maar hij wist wat het was om dit te spreken als een gebed: *Van het einde des lands roep ik tot U, als mijn hart overstelpt is*⁹. Weet u wat zijn gebed was? Het is een goed gebed: *Leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn.*

⁶ Hooglied 8:3

⁷ Jesaja 41:10

⁸ Jesaja 45:22

⁹ Psalm 61:3

Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Er is een kind van God wandelende in duisternis en in banden en in geestelijke ellende. *Ook daar zou Uw hand mij geleiden.* Er is een kind van God zwaar, bitterlijk geplaagd door satan. *Ook daar.* Er is een kind van God geplaagd door ongelof, zonde en met zichzelf. *Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.* Dan is er de tijd van droefheid en de tijd van smart, zwaar verlies, teleurstelling, eenzaamheid, slechte gezondheid, zorgen om anderen, ouderdom, zorgen in het gezin, in zaken, in onze relatie met andere mensen. *Ook daar.* Het wil zeggen dat de Heere kan helpen als niemand anders dat kan. Het betekent dat de Heere uw geval kan bereiken als niemand anders dat kan.

Laat mij u een treffend voorbeeld geven van dit *ook daar*. Die kleine, van de stormwind geslingerde boot in het midden van de zee. *En het was alrede duister geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen*¹⁰. Niemand anders kon tot hen komen; het was een onmogelijkheid dat iemand tot hen zou kunnen komen. Dat is het, als u zich afvraagt hoe iemand uw geval zou kunnen bereiken. *Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.* Het was het donkerste uur van de nacht. Het was toen ze reeds lang hadden gewacht. Het was toen hun geval niet alleen moeilijk scheen, maar zelfs onmogelijk. En zij zagen de Heere Jezus wandelende over de golven. *Ook daar.* En weet u wat Hij zei en wat Hij nog steeds zegt? *Hebt goede moed: Ik ben het, zijt niet bevreesd.* "Waarom deze vrees? Zie, 't is Jezus!"

Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Daar is het laatste ogenblik van ons leven, "als het leven weg snelt en de dood in zicht is," als wij de verheffingen van de Jordaan moeten betreden, als de nabijste verwant en vriend niet kunnen helpen. *Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.*

*En in dit verbond zult gij zien
Genoegzame kracht om u erdoor te dragen.*

Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Maar het raakt tijden, plaatsen, gelegenheden en gevoelens. Een ziekenhuisbed – hoevelen te Bethel hebben dit *ook daar* niet ondervonden? De geboorte van een kind. Hoevelen hebben dat ondervonden? Als een klein kind naar het ziekenhuis moet; als er een geliefde tot zwakheid gebracht is, komende tot het einde van de reis; als er teleurstelling is waarover niemand kan spreken; als u geheel alleen bent; als het een donkere nacht is en u bent vol moeite of in het midden van de nacht als u ontwaakt. U ziet het, dit *ook daar* raakt iedere plaats, iedere gelegenheid, iedere tijd, ieder gevoelen, ieder geval. Waarom? Wel, het zijn inderdaad deze twee lange woorden – **alwetendheid**, de Heere weet het, en **alomtegenwoordigheid**, Hij is er. *Jehova-Schamma*, de HEERE is aldaar.

Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Als we ouder worden, vragen wij ons af of dit het is wat we nodig hebben, meer dan iets anders, dat onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus ons vasthoudt. Wij moeten dit gebed bidden: *Houd mij staande; houd mij vast en houd mij nabij U.* Het is een almachtige hand. Niets anders zal voldoen. *Zie, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is*

¹⁰ Johannes 6:17

*niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen*¹¹. O, maar dat de Heere ons vasthoude! Wij lezen, *Vanaf die ure – toen de Heere deze ernstige, onderscheidende dingen gesproken had aangaande het eten van Zijn vlees en drinken van Zijn bloed – gingen veel van Zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem*. En dat komt dichtbij. Zij waren Zijn discipelen. Maar zij bewezen dat hun godsdienst niet echt was, wat zij ook van zichzelf dachten, als zijnde Zijn discipelen. Zij *wandelden niet meer met Hem*. De Heere Jezus wendde Zich tot Zijn naaste discipelen en zei: *Wilt gijlieden ook niet weggaan?* Het is een ernstige zaak – zovele mensen schenen goed te vorderen en toen gingen zij weg. *Wilt gijlieden ook niet weggaan?* O, om dan gelijk als Petrus gevonden te worden: *Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods*¹². Johannes 6:68,69. Maar John Newton zei:

*Ach! Heere, met zulk een hart als het mijne,
Tenzij Gij mij vasthoudt,
Voel ik dat ik moet, dat ik zal afvallen,
En ten slotte bewijzen te zijn gelijk als zij.*

Ook daar. Bidt u om vergeving? Bidt u om gewassen te worden in Christus' bloed? Bidt u om door God bewaard te worden, dat de Heere u vasthoudt? Een van die kleine oude gezangen heeft een refrein: "Hij zal mij vasthouden; Hij zal mij vasthouden." Het is een zeer gezegende waarheid, een zeer heilige waarheid – *ook daar* – daar het ieder geval bereikt, iedere beproeving, elke uiterste nood, hoe zwaar ook, hoe moeilijk ook. *Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd*¹³.

Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.

*Veilig in Jezus' armen,
Veilig aan Zijn liefhebbende borst.*

Daar is het waar de eeuwige veiligheid van het volk van God is, zelfs aan de einden der aarde. *Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden*. Satan kan nooit een zondaar rukken uit de handen van de Verlosser. Hij zegt: *Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken*¹⁴. Het is een gezegende waarheid; het is een eenvoudige waarheid, het is een heilige waarheid; het is een fundamentele waarheid en het is een zielbevestigende waarheid, dat de Heere Zijn volk altijd zal vasthouden en dat Hij hen nooit zal verliezen en nimmer zal verlaten. In de uiterste plaats, de uiterste toestand, **daar** is de Heere; de Heere is met hen en Hij is daar voor dat ene doel: dat Hij hen standvastig zou doen blijven en dat Hij hen zou vasthouden.

Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Wat ligt voor u, morgen, volgende week, het komende jaar of op de onbekende weg? Wat ligt voor u? Wat

¹¹ Jesaja 59:1

¹² Johannes 6:68,69

¹³ 1 Petrus 1:5

¹⁴ Johannes 10:28

heeft u in uw agenda geschreven? Wel, wat u ook in uw agenda geschreven heeft, u kunt uw pen nemen en langs de zijkant schrijven: *Ook daar*. Want: *Wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen*¹⁵. *Ook daar*. *Ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan*¹⁶. *Ook daar*. *Zie, Hij gaat u voor naar Galiléa; daar zult gij Hem zien. Ook daar*. *Daar zult u Hem zien, Zie, ik heb het u gezegd*.

Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Ik denk dat er nog een of twee andere zaken zijn. *Ook daar zal... Uw rechterhand mij houden*. Voeg een klein woord aan het eind toe. We zullen de Schrift geen spijt aandoen. *Ook daar zou Uw rechterhand mij staande houden*. Dat is wat wij nodig hebben. David bidt er om in een van de Psalmen. In een andere dankt hij dat hij staande gehouden is. En wij zingen in ons nieuwjaarsgezang:

*Staande gehouden door Uw ondersteunende hand,
Gaan wij, o Heere, van jaar tot jaar;
En nog komen wij samen, op Uw bevel,
Om hier Uw heerlijke tegenwoordigheid te zoeken.*

“Staande gehouden.” Het is niet alleen van jaar tot jaar; het is van week tot week en het is van dag tot dag en van uur tot uur. “Staande gehouden.” Onze gezangdichter zegt: “Laat Uw genade mij staande houden.” Er is geen enkele tegenstelling als hij er naar verwijst als genade zijnde en als hier staat Gods rechterhand, omdat die rechterhand een rechterhand van genade is. “Laat Uw genade mij staande houden.” Dus het geldt voor diegene onder u in zwakheid en diegene onder u in duisternis en diegene onder u in moeiten: “Laat Uw genade mij staande houden.” Laat mij worden “staande gehouden door Uw rechtvaardige, almachtige hand.” En dit is het woord: *Ook daar zal... Uw rechterhand mij houden* – houd mij staande.

Ik wil het nog eens opnieuw nemen en nog een woordje toevoegen, een ander woordje. Uw rechterhand zal mij houden; Uw rechterhand zal mij staande houden. Welnu dit keer: Uw rechterhand zal mij doen **aanhouden**. Wij hebben nodig aan te houden.

*Heere, hebt Gij mij Uw wegen bekend gemaakt?
Leid mij in Uw vreze;
En schenk mij zulk een toevoer van genade,
Dat ik moge volharden.*

Met andere woorden, Heere Jezus laat mij in liefde en genade aanhouden. Laat mij niet wederkeren; laat mij niet wankelen en feilen. Geef mij genade om te volharden tot het einde. Dat is ons gebed. Hier is onze zwakheid; hier is onze hulpeloosheid. Maar hier is des Heeren kracht. Hier is des Heeren genade. Hier is des Heeren belofte. Uw rechterhand zal mij doen aanhouden. En vervolgens, wat een genade als de Heere Jezus ten slotte zegt: *Gij zijt dege-*

¹⁵ Johannes 10:4

¹⁶ Jesaja 45:2

*nen die met Mij steeds gebleven zijn in Mijn verzoeken*¹⁷. Er zullen verzoeken zijn en sommigen zullen niet volharden, maar indien wij volharden, het is omdat de Heere ons doet aanhouden. *Gij zijt degenen die met Mij steeds gebleven zijt*. Geliefde vrienden, u zult nooit volharden zonder Hem. *Gij zijt degenen die met Mij steeds gebleven zijn in Mijn verzoeken. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkewijs Mijn Vader Mij dat verordineerd heeft*.

Wel, wat een woord is dit! *Ook daar* – wat het ook moge zijn, waar het ook mag zijn - *Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden*. En vergeet het niet: houd mij staande en doe mij aanhouden. Amen.

Predicatie van **ds. B.A. Ramsbottom** - Bethel Chapel Luton - Gospel Standard Strict Baptists.
Oorspronkelijk in het Engels verschenen als nummer 329.
Met toestemming uitgegeven in het Nederlands.

¹⁷ Lukas 22:28,29