

Waarmede zal de jongeling zijn pad richten?

Schriftgedeelte: Psalm 119:9-16.

9 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.

10 Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

11 Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.

12 HEERE, Gij zijt gezegend, leer mij Uw inzetten.

13 Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten Uws monds.

14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen dan over allen rijkdom.

15 Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten.

16 Ik zal mijzelf vermaken in Uw inzetten; Uw woord zal ik niet vergeten.

We vinden hier een vraag, een belangrijke vraag: *Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?* Natuurlijk geeft het gehele Nieuwe Testament hierop een zeer schoon antwoord, namelijk *het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde*. Er is een dierbare fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, en het reinigt Gods volk, jong of oud, van alle zonde.

Dus, *waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?* Maar ik heb het gevoel dat dit niet precies het punt is waar het David hier om gaat. Dit is niet precies zijn vraag. Waarom ik dat zeg? Om het antwoord dat hij geeft: *Als hij dat houdt naar Uw woord*. Ik denk dat Davids vraag meer is: we leven in een vreselijke wereld, een boze wereld, omringd door zonde, ongerechtigheid en gruwelen. Hoe kan nu onze weg zo gericht worden zoals God het gericht wil hebben tot lof en eer en verheerlijking van Zijn Naam? Hoe is dat nu mogelijk? Natuurlijk is het antwoord: *Als hij dat houdt naar Uw woord*. Daarom heb ik gedacht dat deze vraag en dit antwoord meer is zoals we het vinden in de Nederlands Amerikaanse Psalm. Dit is de weergave:

Waarmede zal de jongeling zijn pad richten?

Welk licht zal als hun volkomen leidsman strekken?

Gewis Uw Woord, o Heere, zal veilig leiden,

Als ze op haar wijsheid gestadig letten.

Dus op die wijze beschouwen we de vraag.

Het is een vreselijke wereld. De gruwelen die overvloedig worden, dag aan dag horen, zien en lezen wij van steeds ergere dingen. Zoals Ezechiël: *Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze*. De wetteloosheid, diefstal en inbraak, de oneerlijkheid, het bedrog in hoge plaatsen, de onzedelijkheid en zovele dingen meer. En niet slechts algemeen, maar ook als u komt bij de kerk die God belijdt. Welnu, het is een goddeloze, goddeloze wereld. Welnu, hoe zal de jeugd, zowel als de ouderen, haar pad richten? Maar onze jonge mensen, onze kinderen, die door deze boze wereld gaan, worden blootgesteld aan allerlei verleidingen. Nu, hoe kunnen zij hun weg richten? Hoe komen ze er veilig door? Hoe komen ze er eerbaar door? U ziet in het antwoord van David dat er een weg is: *Als hij dat houdt naar Uw woord*.

Er zijn slechts drie dingen die ik hier zeggen wil en ik hoop dat we dit in ons gebed opnemen in de kerk en als we naar huis gaan. Allereerst dat wij en onze jonge mensen een godsdienst zullen hebben naar Gods Woord, want het Woord van God maakt het heel duidelijk wat zuivere godsdienst is: de noodzakelijkheid van de nieuwe geboorte, de noodzaak van waar berouw; een door God gegeven berouw, waar geloof; een door God gegeven geloof. De wezenlijke noodzakelijkheid om door de Heilige Geest geschikt en bereid te zijn gemaakt voor de hemel, het belang van een wezenlijke, zaligmakende kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Nu, hoe zullen we onze weg richten door deze zondige wereld en hoe zullen onze jonge mensen hun weg richten door deze zondige wereld? *Als hij dat houdt naar Uw woord.* Dus allereerst door zich ervan te verzekeren dat onze godsdienst een zuivere godsdienst is, niet een valse godsdienst, niet een namaak godsdienst, maar boven alles een godsdienst naar Gods Woord.

Dan de tweede zaak. *Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.* De geboden van Gods Woord, de raad van Gods Woord, de voorschriften van Gods Woord. Bijzonder in het Nieuwe Testament, bijzonder die hoofdstukken waarmee de brieven eindigen: hoe een gelovige, hetzij jong of oud, behoort te leven. De dingen die hij behoort te doen, de dingen die hij niet behoort te doen. De standaard: de eer en de verheerlijking van God, de zoete dwang door de liefde van Christus. Dat is de enige wijze waarop jong en oud de weg **kan** richten door deze goddeloze, goddeloze wereld, *als hij dat houdt naar Uw woord.* Allereerst zich ervan te verzekeren dat onze godsdienst waar is, hoe kunnen we anders onze weg richten indien onze godsdienst verkeerd is? En dan genade te zoeken om het advies, de raad, de geboden en de voorschriften van het Woord op te volgen.

Welnu, hoe zal de jeugd haar pad richten? En dan de derde zaak: het ontvangen van hulp, kracht en bemoediging uit Gods Woord. Dat is de enige wijze waarop jong of oud hun weg kunnen richten door deze boze wereld in deze droeve tijd. Vooreerst zich ervan te verzekeren dat onze godsdienst recht is, en dan ten tweede om de standaard die in de Schrift is vastgesteld te zien, genade te zoeken om die te gehoorzamen en daarnaar te wandelen. Maar dan ten derde *naar Uw woord*: haar hulp, haar leiding en haar bemoediging te kennen, haar voorzieningen en haar zegeningen, bijzonder daar het getuigt van de Zaligmaker, daar het ons op Hem wijst – niet slechts op Zijn voorbeeld, maar op die heerlijke volheid in Hem. *Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgedaan is, namelijk Jezus, den Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.* Het is met *lijdzzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op Jezus.*

Dus laat mij dat woord u nog eens voorlezen:

Waarmede zal de jongeling zijn pad richten?
Welk licht zal als hun volkomen leidsman strekken?
Gewis Uw Woord, o Heere, zal veilig leiden,
Als ze op haar wijsheid gestadig letten.

Mochten wij geholpen worden om het voor onszelf te bidden en mochten we geholpen worden om hetzelfde voor onze kinderen te bidden en ook voor onze jongen mensen.

Zo dikwijls spreek ik over die woorden: *in de schaduw des Almachtigen* en op deze wijze: in de schaduw van een Vaderlijke liefde, in de schaduw van Goddelijke bescherming, in de schaduw van een alwijze voorzienigheid. Maar hier in het verband, in de schaduw van Gods Woord. We bidden voor onze jonge mensen, onze kinderen, hier en op school, thuis en op de zondagsschool. Moge het zo zijn: dat zij mogen zijn in de schaduw van Gods Woord.

* * *

Deze meditatie werd gehouden in de Bethelkerk, Luton, door dhr. B.A. Ramsbottom, op maandag 2 augustus 2004.